

't Blaaike

50 jaar!

1971 - 2021

Verschijnt iedere 14 dagen in geheel Wintelre

't Blaaike

50e jaargang nr. 17, week 34 (28 aug.)

Met in deze uitgave onder meer:

- Nieuwe datum Winterselse Kwis
- Dragons' Den.....
- Wintelre door gemeente gekozen voor LandArt Brabant

De volgende uitgave (nr. 18) verschijnt
in week 36 (11 september)

Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 3 september voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26

Bij voorkeur per mail

't BLAAIKE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre

Reknr. NL76 RABO 0158102770

E-mail blaaike@rosdoek.nl

Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 2052587

REDACTIE

Ella Fonken
Doortje Spanjers
Cor Tholen
Riek Wouters
Mieke Quirijnen
Bert Bles
Jos Fonken
Tonny Tholen
Wim van Gerwen

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 28 EN 29 AUGUSTUS

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

Er zijn geen misintenties

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 4 EN 5 SEPTEMBER

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Schrevers

Jan en Marian Cremers
Betsy v. Loon - Heijmans (sterfdag)
Henk v.d. Bosch (verjaardag)

MEDEDELINGEN:

*Vanaf nu kunt u weer de opgegeven misintenties vanaf 17 oktober 2020 t/m 1 september 2021 (die zijn vervallen vanwege de corona maatregelen) weer opnieuw opgeven. Dit kunt u doen per briefje in de brievenbus op het kerkplein of telefonisch of per mail.

jphhems@gmail.com, tel 040-2051720

tonnievangestel@hetnet.nl, tel 040-2051777

*Nu voor de meeste mensen de vakantie weer voorbij is wensen we iedereen weer een goede start op het werk of op school.

*Ook voor de medewerkers van 't Blaaike hopen we dat ze een fijne vakantie hebben gehad, en dat ze weer met frisse energie en veel plezier kunnen zorgen dat we iedere twee weken weer het Wintelrese nieuws kunnen lezen.

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10.00

FIETSEN

Vroeger, en dat is lang geleden, was alles klein en bekrompen. Maar dat veranderde toen ik met mijn moeder achter op de fiets de wereld ontdekte. Ik weet nog dat ik, zittend op de harde pakkendrager, met aan elke kant een been bungelend, voor het eerst mee mocht naar Knegsel. Laverend tussen waterplassen en karrensporen fietste moeder over de Kerkhei naar Zandoers en dan helemaal naar Knegsel. En ik zag met verbazing mijn eigen leefwereld steeds groter worden.

Die echte grote wereld heb ik niet op de fiets ontdekt, maar toch denk ik nu met plezier terug aan al die plekken die we vroeger op de fiets bezochten.

Al op jonge leeftijd fietsten we op een zondagmiddag helemaal naar het Limburgse Wittem. [een bedevaartplaats van st. Gerardus]

Later maakten we fietstochten over de Veluwe of door het mooie Drenthe. We fietsten kilometers langs de oevers van de Moezel tussen Koblenz en Trier.

Maar de laatste jaren struinen we op de elektrische fiets door de omgeving. Ook wij horen tot die oudjes die steeds vaker op een bank moeten uitrusten. Die met een biscuitje en een flesje water met elkaar kletsten en zeuren over vroeger toen alles beter was.

De ouderdom komt met gebreken, zegt men. En of het aan de stijve stramme spieren ligt, aan knokige gewrichten of aan het gezichtsvermogen dat verminderd, zoals voor veel ouderen is ook voor ons fietsen een moeilijke onderneming. Maar mijn ontdekkingsreis is nog niet ten einde, onlangs heb ik iets nieuws, iets leuks ervaren; fietsen op een Duofiets. Nee geen tandem of 'aanmekarefiets' zoals mijn moeder dat vroeger noemde. Maar een grote driewieler waar je naast elkaar zittend gewoon kunt buurten alsof je op een bankje zit.

Voor de eerste rit was ik wel wat gespannen eerlijk gezegd, maar dat was achteraf helemaal niet nodig. Een vrijwilliger legde uit hoe het werkt en wat ik moest doen; helemaal niks.

Ik hoefde zelfs niet te trappen.

Wij ouderen hebben de mond vol over een steeds weer veranderende omgeving. Dat er zoveel nieuwe wegen en paden worden aangelegd, en verlegd, dat we de weg onderhand niet meer weten.

Daarom waren de twee ritten op zo'n duofiets voor mij een verademing. Ik kon mijn ogen de kost geven en alles op me laten inwerken. Ik zag uit over een nieuwe wereld met bruggen, wegen en verbindingen. En in de buurt van Knegsel werd een onbekend fietspad als een groene loper voor me uitgerold.

Al buurtend door de omgeving fietsen, hopelijk moge velen van dit initiatief genieten.

Even een ritje op de duofiets; een aanrader voor iedereen. Dank aan al die vrijwilligers die deze organisatie draaiend houden.

Ene contente mens

DANK JE WEL

3 Augustus waren wij 60 jaar getrouwd.

Gelukkig hebben we dit toch kunnen vieren samen met de kinderen, kleinkinderen, familie, burens en vrienden.

En is daardoor een mooie onvergetelijke dag geworden om aan terug te denken.

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en kadoos. En vooral ook dank aan de burens, voor de mooi versierde boog en tuin.

Piet en Dina Das.

GEEF JE KLEDING EEN 2E KANS!

Nu ik zo'n 1,5 jaar kleding aan het inzamelen ben wordt het tijd voor een "winkeltje". Ik heb alles netjes op maat gesorteerd van baby t/m XXL, dus voor ieder wat wils. Ben je nieuwsgierig of naar iets op zoek? Bel me gerust voor een afspraak. Je kunt dan snuffelen, passen en jezelf in de spiegel bewonderen in het hok waarin ik alles heb gesorteerd.

Katoenen shirts/hemden die niet verkoopbaar zijn recycle ik voor wattenschijfjes, verband of onderleggers. Ook gekregen stofjes, ritsen, knoopjes of band hergebruik ik voor beursjes, tassen of praktische oplossingen.

Het is mogelijk om van zachte soepele stof kinderkleding te laten maken met zo min mogelijk naadjes en stiksels, zodat het zo weinig mogelijk irritatie oplevert. Ook pas ik kleding aan, zodat het weer gedragen kan worden en maak ik kussenhoesjes of stoffen mandjes om je interieur mee te pimpen.

Alles wat ik krijg en zelf niet kan gebruiken breng ik naar de voedselbank, dus er gaat niets verloren.

Inleveren van 2e hands kleding mag nog steeds onder de carport op Slikdijk 3, Wintelre of Eikenbocht 15, Knegsel. Alvast hartelijk dank.

Ik heb intussen vaste, lage prijzen, omdat veel mensen het "DANA-principe" lastig vinden en ik tóch voor iedereen bereikbaar wil zijn.

Heb je een idee, vraag of wil je shoppen? Bel of app dan naar Winanda van de Sande, 0657286351.

BEDANKT

Graag wil ik via deze weg iedereen bedanken voor de hulp, belangstelling, bezoek en de lieve kaartjes die ik mocht ontvangen tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn man

Wim van Loon

Ook wil ik bijzonder dankzeggen aan de Joriszorg en huisarts van Bommel.

Diny van Loon

TWINTIG JAAR HARAPAN

Twintig jaar geleden werd de stichting Harapan opgericht. Vanaf april 2001 hebben wij ons actief ingezet voor vele kansarmen in Indonesië. Op onze website onder het hoofdstuk Presentatie vindt u een uitgebreid overzicht van alle projecten en activiteiten. <https://harapan.dse.nl/> presentatie. Mocht u na het lezen van de informatie met heel veel foto's nog vragen hebben, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar stharapan@hotmail.com.

Uw giften voor onze projecten blijven welkom op NL29RABO01770 62 266

In oktober is er vanwege dit jubileum een uitgebreide overzichtstentoonstelling in Cultuurspoor Best.

Met vriendelijke groet, bestuur stichting Harapan

Jos van der Heijden, voorzitter
Kim van den Bosch, secretaris
Hanneke Renders, penningmeester
Jose Meijer, algemeen bestuurslid

NIEUWE DATUM WENTERSELSE KWIS EN PRIMEUR ONLINE DORPSKWIS

Vanwege de onzekerheid over het verdere verloop van de Coronacrisis blijkt het toch nog lastiger dan gedacht om een echte dorpskwis te organiseren. We hebben dan ook besloten om de Wenterse Kwis te verplaatsen naar 9 april 2022. Op 22 april 2022 vindt de grote uitslagavond plaats. Omdat veel mensen 11 september al vrij hebben gehouden willen we deze avond een online variant van de dorpskwis organiseren. Een gezellige avond in wat kleiner gezelschap met leuke vragen en grappige opdrachten. Mocht je mee willen doen, laat dit dan weten door een mailtje te sturen naar wentersekwis@gmail.com of een appje aan 06-25042347. Vermeld hierin de Teamnaam en het aantal personen. Een team is zo gevormd, want al met 2 personen kun je meedoen!! (Richtlijn 2-5 personen, rekening houdend met de dan geldende Coronaregels). Wij hopen jullie online te mogen verwelkomen. Als je aanmeldt krijg je een uitgebreide 'technische' uitleg, zodat je ook mee kunt doen als je wat minder handig bent met computers.

De organisatie van de Wenterse Kwis

KEMPKESHOF

Is nog steeds op zoek naar gastvrouwen/gastheren voor de dinsdag- en vrijdagavond 2 x per maand en een liefhebber om de tuin een beetje mooi te houden. Heeft u interesse neem dan contact op met Ineke Neggers tel. 040-2052280
Op woensdagmiddag 1 september 2021 om 13.30 uur starten we weer met onze kaartmiddag.

St. Kempkeshof.

KABOUTERWEEK 2021

Helaas gaat de kabouterweek van 2021 in de herfstvakantie weer niet door. Dit, zoals jullie zullen begrijpen, komt door de onzekerheid wat betreft het coronavirus.

Wij vinden het heel jammer dat we het al voor het tweede jaar moeten annuleren. We gunnen onze kabouters nog maar een jaartje rust en hopen dat het volgend jaar toch weer echt gaat gebeuren.

Een lieve kaboutergroet vanuit de Bosschuur

LANDARTBRABANT KOMT NAAR EERSEL

Van 28 augustus tot en met 19 september organiseert Stichting LandArtBrabant in opdracht van de gemeente Eersel een kunstwandeling in Wintelre. De route van 5 kilometer is vrij toegankelijk en loopt langs het Grootmeer en Kleinmeer. De start is bij Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1 in Wintelre. De route is met pijlen aangegeven en dus zelfstandig te lopen. Twintig kunstenaars uit heel Nederland hebben speciaal voor deze tentoonstelling een kunstwerk gemaakt. Lia Stravens, initiator van LandArtBrabant, licht toe: "Het zijn unieke kunstwerken die je nergens anders hebt gezien". Ze zijn gemaakt van duurzame materialen en staan langs de route, in het bos en op het water. "Er wordt een verbinding gemaakt tussen de natuur waar je doorheen wandelt en de kunst." Enkele werken blijven na afloop van de tentoonstelling staan en gaan langzaam in de natuur op. Bij de start is ook een expositie over biobased materialen. Voor groepen kan ook een rondleiding door een kunstenaar gegeven worden. Kijk voor meer informatie op www.landartbrabant.nl. LandArtBrabant is in januari 2020 ontstaan als opvolger van LandArt Diessen.

"Na tien succesvolle edities in Diessen kregen we ook aanvragen om LandArt op andere plekken in Brabant te organiseren", legt Lia uit. Zoals de gemeente Eersel, die voor deze expositie het dorp Wintelre koos. De komende jaren wil de gemeente onder het motto 'Duurzaam verbinden' ook in andere dorpskernen kunstexposities organiseren.

DEES 1 DRIEMAAL THUIS OP DE MEREN

De komende weken speelt het vaandelteam van DEES maar liefst drie thuiswedstrijden op De Meren.

Donderdagavond 26 augustus speelt DEES 1 om 20.00 uur een oefenwedstrijd tegen Were Di 1. Op zondag 29 augustus komt Jong Brabant op bezoek.

Deze vriendschappelijke wedstrijd begint om half drie. Met Wintelre kermis speelt DEES 1 de eerste bekerwedstrijd op zondagmiddag om 14.30 uur.

Zij spelen op De Meren tegen de studenten uit Eindhoven en wel Pusphaira.

Bij bezoek aan sportpark De Meren zijn de nu geldende corona regelingen natuurlijk van toepassing.

Door eendracht en samenspel nemen we deze natuurlijk allemaal serieus.

Tot ziens op De Meren.

GEZOCHT

Iemand die mij wil helpen bij wat werkzaamheden in de huishouding. Het gaat om poetsen en strijken/was vouwen, ongeveer 6 uur per week.

Bij interesse graag even contact opnemen.

Jan Klessens: 06-29516719

DRAGONS' DEN,.... MAAR DAN OP Z'N EERSELS

Bent u bekend met het tv-programma Dragons' Den? In dit programma presenteren ondernemers een nieuw product aan investeerders? Het programma biedt kansen aan ondernemers. Na de zomervakantie staat in Eersel iets soortgelijks te gebeuren. Niet met ondernemers, maar met inwoners en de producten die ruilen we om voor ideeën/initiatieven die het dorp versterken. Maar wel voor echt geld! In totaal investeren we in ieder dorp € 6000,-. Een onafhankelijke jury verdeelt het geld over maximaal 3 ideeën die ervoor zorgen dat het leven in het dorp nog leuker, gezelliger, socialer of krachtiger wordt. En we noemen het dan natuurlijk geen Dragons' Den, maar Krachtige Kernen!

Waarom doen we dit?

Eersel is trots op haar Krachtige Kernen. We willen graag dat dit ook zo blijft. Het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan naar De Natuurlijke Aard van Eersel bevestigt dit. Iedere kern in Eersel heeft haar eigen krachten. En dat zijn er veel: denk aan gemoedelijkheid, gezelligheid, maar zeker ook hard werken, ergens voor staan, onze mogelijkheden goed benutten en onze trots. Trots op ons dorp, onze ondernemers en gastvrij naar iedereen die ons dorp bezoekt. Vanuit Dorpen maken het verschil merken we dat inwoners vaak leuke en goede ideeën hebben die de samenhang in het dorp versterken. Samen met Visit Eersel willen we daarom ieder dorp te kans geven om deze ideeën waar te maken. Juist die kleine initiatieven maken ieder dorp zo uniek. Het zet ieder kern in zijn kracht.

Voor wie?

Voor iedereen uit de gemeente Eersel, dus ook uit Wintelre! We bezoeken namelijk ieder dorp in onze gemeente. Misschien loop je zelf al een tijdje met een heel goed idee of

wil de buurtvereniging al langer een voorziening in de wijk. Misschien bedenkt de plaatselijke muziekvereniging iets of bedenken de kinderen van groep 7 van de basisschool wel samen een leuk idee. Eén van de weinige voorwaarden aan het idee is dat iedereen uit het dorp van het idee moet kunnen profiteren.

Hoe kan ik meedoen?

Van 6 september tot 8 oktober kan iedere inwoner van Eersel een idee indienen via onze website eersel.nl/krachtigekernen. In de week van 11 oktober selecteert de jury per dorp de drie beste ideeën. Zij krijgen een uitnodiging voor zaterdag 16 oktober om 16.00 uur op het plein bij De Rosdoek. Aan de keukentafel, waar volgens ons DNA, zaken geregeld worden, mogen zij komen vertellen over hun idee. Een bijdrage is dan verzekerd, maar hoeveel dat hangt af hoe goed ze de jury kunnen overtuigen van hun plan. Deze keukentafel zetten we ergens midden in het dorp neer, zodat iedereen uit het dorp erbij kan zijn. Na afloop horen we meteen op welke bijdrage dit idee kan rekenen om het idee ook echt waar te maken.

Geen eigen idee. Je kunt toch meehelpen

Welk idee kan op het meeste steun rekenen? Zijn er dorpsgenoten die aan het idee willen meewerken of op een andere manier willen helpen? Hoe meer draagvlak, hoe krachtiger het idee. Daarnaast hopen we tijdens de keukentafelgesprekken op zoveel mogelijk publiek -als corona hier tenminste aan mee werkt. Het publiek mag namelijk ook een deel van het geldbedrag verdelen! Dus ook als je niet zelf een idee hebt, kun je toch een bijdrage leveren aan je dorpsgenoten, maar bovenal aan je dorp. Noteer zaterdag 16 oktober, 16.00 uur, Rosdoek dus in je agenda. En zorg dat je erbij bent.

Krachtige Kernen begint bij jou! Heb je een idee? Stuur het in en doe mee!

IETS LEUKS GEDAAN MET DE VAKANTIE?

'Twee keer', zei een jongeman tegen me, 'Twee keer iets leuks gedaan, twee keer naar Den Babbel geweest.'

Moesten wij ook eens doen trouwens, samen een trappist drinken op het terras.

Verder was deze tijd ongeveer hetzelfde als anders. Ik deed mijn werk zoals iedereen; eten koken, poetsen en een praatje met de buurvrouw. Of met een toevallige passant als ik in mijn voortuintje bezig was.

Vaak wandelde ik samen met mijn man hier door het dorp. En als hij zich niet goed voelde, iets wat de laatste tijd vaak zo is, ging ik alleen. Dan nam ik onze hond Bassie mee.

Vraag me niet wat voort soort of ras dat is, voor mij is het een hond, een lief beest.

Vroeger gingen wij net als iedereen op vakantie. Kamperen op de Kienhoef waar we soms te voet naar toe gingen.

Later, toen de kinderen een eigen leven hadden, gingen wij ook met het vliegtuig naar zonnige streken. Een eiland in de Middellandse zee of naar wat men toen het Iberisch schiereiland noemde. Maar die tijd is voorbij, al lang trouwens.

Dit jaar geen verre vakantie-reizen, dus werden de albums en fotoboeken uit de kast gehaald om ons te laven aan dierbare herinneringen.

En uit verveling keken we naar de televisie. Wij keken meer naar herhalingen dan naar de olympische spelen. We trokken opnieuw met een stel Belgen dwars door de Middellandse zee, leefden mee in 'De wereld van de Chinezen' en werden geroerd door die oprechte menselijke trekken van 'Down the road'.

En ja, ook wij zagen veel ellende, mensen vechtend en vluchtend voor water en vuur.

De onvergetelijke beelden van wanhopige mensen die vluchten ten koste van alles.

En opnieuw zijn we bewust van het geluk om hier te zijn en te wonen.

Ook al werd het stil in Wintelre want er was weer eens niks te doen. En op die grote houten borden die voor iedereen die Wintelre binnenkomt niet te missen zijn, staat de laatste tijd ook niets nieuws vermeld.

En het zal wel aan mijn egocentrisch denken liggen, maar ik vraag me toch soms af waar die creatieve mensen gebleven zijn die hier een en ander organiseerden.

Ook in deze vermaledijde Coronatijd moet het toch mogelijk zijn om, volgens de regels, leuke dingen te doen. Of gelden voor al die clubs en buurtverenigingen meer de commerciële gedachten van:

Het mag geen geld kosten, en zo mogelijk moeten we eraan verdienen.

Dus dwaal ik met mijn Bassie maar door dit dorp en hoop dat Wentersel kermis toch nog iets leuks in petto heeft.

Mien du Poes

NIEUW WENTERSELS PEIL

"Een bandavond door Wintelrese muzikanten en Dj's"
- Nieuwe datum: 16 oktober - Rosdoek -

Van uitstel komt geen afstel!

Ik heb met de Rosdoek een nieuwe datum kunnen plannen, dus zet alvast in je agenda:

Zaterdag 16 oktober

Tot dan!

Groetjes Hanneke Lunenburg

Nu er weer mogelijkheden komen om activiteiten te organiseren na het Corona-tijdperk, gaan we voorzichtig aan de slag. We hebben de volgende zaken in voorbereiding:

Op woensdag 15 september is de bekende wandeling met picknick voorzien. Alle leden ontvangen in de komende weken hiervoor de uitnodiging met opgavestroompje.

Op 29 september vindt in MFA De Rosdoek om 14.00 uur de gebruikelijke modeshow plaats. Hier worden de nieuwe herfst- en wintercollecties getoond. Uiteraard krijgt iedereen dan gelegenheid om zijn/haar kledingkast aan te vullen.

Deze modeshow is voor iedereen, dus ook niet-leden, toegankelijk!

Op 27 oktober willen we onze ledenvergadering houden. Hiervoor krijgen de leden t.z.t. de uitnodiging met de benodigde bescheiden thuisbezorgt.

Op 15 december staat de Kerstviering gepland. Noteer deze datum alvast in uw agenda, zodat u hierbij zeker aanwezig kunt zijn!

Het fietsen op dinsdag middag lijkt na een paar weken alweer heel normaal. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk. Onderweg wordt er gestopt bij een terras om iets te drinken. Iedereen, ook niet-leden, zijn welkom om mee te rijden.

Op de laatste dinsdag van de maand rijden we een langere route. We vertrekken dan reeds om 10.00 uur bij de kapel en men moet zorgen voor een lunchpakketje voor onderweg. Deze maand in de lange route voorzien op dinsdag 31 augustus a.s.

KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

HANDIGE HARRIE'S GEZOCHT!

Ben je handig met gereedschap en heb je zin om ons af en toe vooruit te helpen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Omdat ons jeugdhuis af en toe wat onderhoud nodig heeft en de stichtingleden met kluservaring helaas zijn gestopt, zijn we op zoek naar enkele handige Harrie's.

Geen verplichtingen, we willen alleen een appgroep aanmaken met mensen die ons af en toe kunnen helpen met een klus.

Voor meer informatie kun je ons altijd even contacteren.

Emmy van Hest (06-41446745)

Geert Welten (06-24280677)

Liesbeth Jansen ([06-23985494](tel:06-23985494))

Alvast bedankt namens
Stichting Jeugdbelangen Wintelre

DAMESGYMCLUB

Op woensdag 8 september starten we weer met ons wekelijkse gymuurtje.

Onder leiding van Mevr. Lion Paarhuis. Aanvang 18.30 uur tot 19.30 uur in de Rosdoek.

Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Kom gerust geheel vrijblijvend een paar keer meedoen dan pas kun je weten of je het fijn vindt.

Sporten is voor iedereen een goede en gezonde bezigheid.

Het bestuur.

Omleiding fietsers Wintelre naar slowlane en vv

Vanaf maandag 30 augustus 2021 komt er weer een omleiding voor de fietsverbinding Wintelre-Slowlane. (Slowlane is het fietspad langs het kanaal naar Best)

Dan wordt namelijk de bestaande fietsbrug aan de Oirschotsedijk gesloopt. De omleiding zal lopen via de Landsard en de slowlane en zal duren t/m week 39. Ofwel komende vanaf Wintelre bij het kanaal naar rechts en vervolgens bij de volgende brug weer terug aan de andere kant van het kanaal via slowlane voor richting Best

In week 40 zal de brug over het Beatrixkanaal ter hoogte van de Landsardseweg gereed zijn en kan het fietsverkeer via deze brug naar de slowlane toe.

Vanaf week 44 zullen alle werkzaamheden gereed zijn en zal de nieuwe definitieve fietsroute onder de nieuwe fietsbrug aan de Eindhovensedijk gereed zijn.

Ommetjes en wandelroutes

De afgelopen jaren hebben veel inwoners van Wintelre de mooie wandelpaden rondom Wintelre ontdekt. Tijdens de coronaperikelen zijn deze nog meer dan regelmatig bewandeld.

De langere routes, die uitgezet zijn met de lichtblauwe en witte palen worden onderhouden door een drietal vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de palen duidelijk zichtbaar zijn en dat de paden goed begaanbaar zijn. Ad, Jos en Rene onze hartelijke dank hiervoor.

Voor deze werkzaamheden mogen zij regelmatig gebruik maken van professioneel gereedschap beschikbaar gesteld door de firma Lecoba. Waarvoor ook onze dank. Het werk wordt hierdoor toch een stuk verlicht en prettiger.

Voor mensen die het nog niet wisten. Bij de kapel starten al onze ommetjes en wandelroutes.

De witte en lichtblauwe wandelroutes kunnen volgens de uitgezette palen gelopen worden. Ook ligt er een papieren routebeschrijving van deze routes in de kapel.

Ook de routebeschrijvingen van de 4 ommetjes kun je in de kapel vinden

Daarnaast zijn de routebeschrijvingen van de ommetjes ook te downloaden via wintelre.info onder Toerisme ->

Wandelroutes hier kun je van de witte en lichtblauwe wandelroutes alleen de routes op kaart (geen beschrijvingen) te vinden.



Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre

- Maandag 23 september om 20.00 uur is onze eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is welkom. Wij zorgen dat koffie klaar staat.
- De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

Dorpsraad Wintelre,

Email: dorpsraadwintelre@gmail.com

Website: www.wintelre.info



BAKKERIJ DRIESSEN

KERMISAANBIEDING

**APPEL-, KERSEN-, ABRIKOZEN-, PRUIMEN-
EN KRUISELVLAAI**



€ 8,00



DEZE AANBIEDING IS ALLEEN ZATERDAG GELDIG, INDIEN U DE VLAAI BESTELD GRIJPT U ZEKER NIET MIS.

WINTELRE KERMIS 2021

WE GAAN ER SAMEN GEZELLIGE DAGEN VAN MAKEN!

VOORAF RESERVEREN VERPLICHT

CORONAREGELS IN ACHT NEMEN

Cafe D'N BABEL

OPENINGSTIJDEN

VRIJDAG	18.00-00.00
ZATERDAG	17.00-00.00
ZONDAG	12.00-00.00
MAANDAG	10.00-00.00
DINSDAG	12.00-00.00

JE KUNT RESERVEREN VIA HEIN OF HANNAH
BEL OF APP HEIN +31 642481505 OF HANNAH +31642283463

AGENDA



30 aug- 1 en 3 sept	Wivak
11 september	Kwisavond Wenterse Kwis
1 oktober	Uitslagavond Wenterse Kwis
6 november	Luchtzuiverende planter verdelen.
16 oktober	Bandavond Nieuw Wenterse Peil
18 december	Pubquiz Den Babbel

2022

13 mei	Feestavond gildefeest 700jr.
14 mei	Kinder en ouderen middag.
15 mei	Groot gildefeest 700jr.
22 Mei	Eerste Heilige communie
10 /11 december	Dickens Festijn.

AFVALKALENDER

31 aug. PMD-GFT-Afval

14 sept. PMD-GFT-Restafval

28 sept. PMD-GFT-Afval

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00

27 augustus
24 september
29 oktober
26 november

Aanmelden een week van tevoren.
Graag een envelop
met een briefje met naam en keuze vlees of vis en
€ 10,00 in de brievenbus in Kempkeshof

oud papier hier...

11 september ophalen
9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u