

't Blaaike

50 jaar!

1971 - 2021

Verschijnt iedere 14 dagen in geheel Wintelre

't Blaaike

50e jaargang nr. 19, week 38 (25 sept.)

Met in deze uitgave onder meer:

- ELE-rally in Wintelre
- Sint zoekt hulp
- Terugblik Winterselse Kwis

De volgende uitgave (nr. 20) verschijnt
in week 40 (9 oktober)

Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 1 oktober voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26

Bij voorkeur per mail

't BLAAIKE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre

Reknr. NL76 RABO 0158102770

E-mail blaaike@rosdoek.nl

Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 2052587

REDACTIE

Ella Fonken
Doortje Spanjers
Cor Tholen
Riek Wouters
Mieke Quirijnen
Bert Bles
Jos Fonken
Tonny Tholen
Wim van Gerwen

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 25 EN 26 SEPTEMBER



Zaterdag 19.00 uur

Woord en Communieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Diaken v. Olmen

Jan Rijnen

Sjaan v. Loon -Jansen (sterfdag)

Martien v. Erp (mnd)

Frans Huijbregts

Ouders Bartels - de Vooght, Sjaak, Toos en Jan, Sjan en
Giel

Piet v. Haaren (namens Kat en Hondstraat)

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 2 EN 3 OKTOBER



Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Schevers

Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar

Rieka Oosterbosch - v. Dooren en Wim Oosterbosch

Henk v.d. Bosch (namens bewoners Kempkeshof)

Piet v. Haaren (namens Kat en Hondstraat)

Fons v.d. Sande en dochter Femke

MEDEDELINGEN

Op zaterdag 25 sept zal het gemengd koor de gezangen
tijdens de viering weer opluisteren. We zijn daar heel blij
mee en hopen dat ze dikwijls aanwezig kunnen zijn.

De oktobermaand ook wel Mariamaand is ook alweer
begonnen.

We nodigen iedereen uit om deze maand een keer extra
naar de kapel te gaan voor een moment van bezinning en
het opsteken van een kaarsje.

De siergroep zal in de kerk extra aandacht schenken aan de
versiering bij het Maria- altaar.

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00

BEDANKT

Een warmer en mooier afscheid van mijn man, ons pap en
onze opa hadden we ons niet kunnen wensen.

Wij willen u hartelijk danken voor het hartverwarmend
medeleven tijdens het rouwbezoek, de dienst en middels de
vele kaarten die we hebben mogen ontvangen.

Het is een troost te weten dat deze gevoelens door velen
worden gedeeld.

Betsie, kinderen en kleinkinderen.

EVEN UW AANDACHT

Ik wil weer bollen gaan vlechten.

Als je er wilt bestellen kun je Harrie bellen (2051307)

Vol is Vol.

ELE-RALLY IN WINTELRE

Zaterdag 9 oktober

Het is weer bijna zover. De ELE- Rally zal voor de veertiende keer een klassementsproef houden in Wintelre. We starten bij autosloperij van den Blik. Koemeersdijk, Den Bijert, Mostheuvel, Hemelrijksestraat, Kekkeneind, Bredase baan, rechtsaf over zandweg naar de bosrand, 2x linksaf, op harde weg rechts over de Roestenberg. Hier gaat de proef nog verder door de Oerlese bossen.

Op deze manier blijft Wintelre bereikbaar via Slikdijk en Biemeren.

De proef Wintelre wordt 2 maal gereden op zaterdag 9 oktober. De eerste keer om ongeveer 13.00 uur en nog eens om ongeveer 16.00 uur. Daarna rijden de cross-country's het parcours nog een keer.

Zaterdag 9 oktober wordt van 11.30 tot 19.00 uur het parcours afgesloten voor alle verkeer.

In dringende gevallen kunt u zich op de proef wenden tot de officials, herkenbaar aan hesjes, die met portofoons in verbinding staan met de wedstrijdleiding. Bij minder dringende gevallen kunt u Jan Leermakers bereiken op 040-2051897 of 06-46574279

We wensen iedereen een gezellig rally-weekend.

Mocht u na de rally opmerkingen of klachten hebben, dan horen we dit graag, zodat we hiermee bij een volgende editie rekening kunnen houden.

Namens de organisatie van de 56ste ELE-rally
Jan Leermakers,
Coördinator KP Wintelre

HALLO ALLEMAAL



Over een maand of 2 is het weer zo ver, dan is het de bedoeling dat de Sint en zijn pieten naar Nederland, en dus ook naar Wintelre komen.

De intocht in Wintelre kan alleen slagen met hulp van het Sint Nicolaas Comité en deze kunnen wel wat hulp gebruiken! Een aantal van onze bestuursleden stopt er helaas mee en we willen niet dat daardoor de Sint niet meer zou kunnen komen...

Lijkt het jou leuk om hier voor alle kinderen en geweldig feest van te maken en kun je een paar uurtjes van je vrije tijd missen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!! (Zowel dames als heren zijn welkom)

Voor meer info en/of aanmelden kun je terecht bij 1 van onderstaande leden, of je kunt een bericht achterlaten via de Facebook-pagina 'Sinterklaas in Wintelre'

Namens Stichting Sint Nicolaas Comité Wintelre,

Tamara van Gerwen, Inge Rademakers, Geertje van de Langenberg, Sandra Vos, Debbie van den Heuvel

HERFST/WINTER STOP VOOR RIKSJA RITTEN

We hebben een paar mooie weken kunnen fietsen. Helaas wordt de temperatuur nu snel lager en is het niet meer prettig om voor in de riksja te zitten. Daarom zijn er van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 geen ritten te boeken.

We hopen u weet te zien in het voorjaar!

MUZIEKPROJECT PRIMO PASSO

Nog nooit een slag- of blaasinstrument bespeeld? Dan ben je geknipt voor dit orkest. Op zondag 17 oktober start PRIMO PASSO een superleuk muziekproject voor (jong)volwassenen waar je zonder muzikaal kennis aan kan deelnemen. In 10 repetities ervaar je hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. Dit is een initiatief van muziekverenigingen van Vessem, Middelbeers en Lage Mierde. Wil je meer weten?

Mail naar primo.passo2021@gmail.com of
Jan van Loon 06-12469343

PS je hebt na die 10 lessen geen enkele verplichting naar welke muziekvereniging dan ook.

HOI ALLEMAAL

Sinds medio mei woon ik (Marrielle) met mijn gezin en familie in Wintelre. Wat een fantastische plek. Het moment is aangebroken om mijn 20 jaar massage ervaring te gaan voortzetten in ons nieuwe dorp! Via deze weg wil ik jullie dan ook graag laten kennis maken met mijn massagepraktijk aan huis op het Veneind 4. Hier kun je heerlijk ontspannen en genieten van een uitgebreide lichaamsmassage. Wees welkom om simpelweg even te relaxen en een momentje voor jezelf te pakken. Via mijn site www.sukharoots.nl of 06-42298424 kun je een afspraak inplannen en ik kijk met een warm hart uit, naar een ontmoeting in mijn praktijk.

Lieve groet, Marrielle Ros



**V.V. DEES & KV WINTY
ZIJN OP ZOEK NAAR
KANTINEPERSONEEL**



Ben je 14 jaar of ouder en wil je een leuk centje bijverdienen?

Laat het ons dan direct weten!

Werkdagen zijn op zaterdagen en/of zondagen in overleg.
Eventueel op donderdag/vrijdag avond.

**Interesse?
Bel of stuur een appje naar 06-52693908.**

SUPERHOOFDPRIJS KERMIS 2021

Op de kermis in Wintelre heeft dinsdagavond bij de enveloppenwagen van Stichting Jeugdbelangen en de Zonnebloem de trekking plaatsgevonden van de superhoofdprijs, geschonken door Lecoba. Dit jaar is de prijs een hogedrukreiniger. We bedanken Lecoba voor het schenken van deze prachtige prijs.

Het winnende lotnummer is: 23 blauw. De prijswinnaar heeft tot 1 december de gelegenheid om de prijs op te halen, daarna is het reserve lotnummer geldig (111 Blauw). Men kan contact opnemen met Jolanda van der Velden, tel: 06-47375603.

We willen langs deze weg iedereen hartelijk danken voor het steunen.

Stichting jeugdbelangen en Zonnebloem Wintelre

HALLO WINTELRE

Onze school in Oostelbeers dreigt te gaan sluiten in 2022. Dan moeten ongeveer 100 kinderen naar een andere basisschool. Dat vinden wij niet lief, want er is nu nog geen goed alternatief. Wij willen gewoon een eigen school in ons dorp, net als bij jullie in Wintelre!

Een van de alternatieven is om een eigen school op te richten in ons dorp. Daarom wordt kindcentrum de Beuk opgericht; een moderne, openbare basisschool van groep 1 t/m 8. Natuurlijk zijn ook kinderen uit andere dorpen welkom.

Hier hebben we wel jullie hulp bij nodig. Om de school te kunnen starten hebben we namelijk 94 ouderverklaringen nodig van ouders van kinderen die op 1 november van dit jaar 2, 3 of 4 jaar oud zijn en in o.a. Wintelre wonen.

Natuurlijk komt een groot deel van de ouderverklaringen uit Oostelbeers. Maar onvoldoende om aan deze eis te voldoen. Wij hopen daarom op steun van ouders uit omliggende dorpen zoals Wintelre.

Met een ouderverklaring geef je bij de overheid (duo) aan dat je het initiatief van kindcentrum de Beuk steunt. Deze digitale krabbel is geen inschrijving, je zit nergens aan vast. Wil je meer weten, of wil je de ouderverklaring ondertekenen? Kijk dan op www.kcdebeuk.nl of neem contact op via info@kcdebeuk.nl.

Heel erg bedankt namens de Oostelbeerse kinderen en actiegroep onderwijs Oostelbeers

HALLO!

Ik ben op zoek naar een stukje grond, b.v wei van ongeveer 500-1000 vierkante meter wat ik zou willen huren/kopen. Dit om als uitloopterrein te gebruiken voor mijn hondenuitlaatservice.

Vriendelijke groet,
Ellen Wijbenga, Veldhoven.

GEFELICITEERD

Wegens omstandigheden heb ik niet deel kunnen nemen aan de gilde dag, jammer. Daarom wens ik de jubilarissen nog van harte gefeliciteerd en hopelijk een fijne dag gehad. Ook de gilde broeders wil ik feliciteren met de onderscheidingen. Harrie-Gerard-Ben, geweldig!

Harrie en Mieke Beerens.

BESTE OUDERS & KINDEREN

Vanaf 20 september zijn de jeugdavonden van Jong Nederland Wintelre weer begonnen! Wilt u uw kind nog opgeven voor de jeugd of heeft u nog vragen over de groepsavonden dan mag u mailen naar jnwintelre@gmail.com

Voor alle kinderen van groep 3&4 van de basisschool organiseren we een kijkavond, is uw kind benieuwd wat een groepsavond inhoudt? Kom dan gerust op woensdag 6 oktober om 18:00 naar het jeugdhuis!

Groetjes de leiding!

RABO-CLUB-SUPPORT

Wat heerlijk dat we weer wat mogen organiseren voor onze gasten; in mei zijn we in kleine groepjes naar de H. Eik in Oirschot geweest, aansluitend gingen we voor een lekkere versnapering naar Hoeve de Nachtegaal.



In juli zijn we voor een lunch naar de Vessumse Hoeve gegaan, wat zeker ook een succes was. En op 11 september hebben we samen met onze gasten de Nationale Ziekendag gevierd bij café d'n Babel, Jan van de Ven heeft ons vermaakt met leuke anekdotes.

Om dit alles mogelijk te maken, zijn we afhankelijk van giften en donaties.

I.v.m. corona hebben we de collecte niet door laten gaan. Bij de Rabo-Club-Support is er altijd goed aan ons gedacht, waarvoor we iedereen erg dankbaar zijn. Dus ook dit jaar hebben we ons ingeschreven voor de RABO-club-support.

Een heel mooi initiatief van de Rabobank om het verenigingsleven financieel te ondersteunen.

U, als lid van de Rabobank krijgt in oktober (van 4 t/m 25 okt) de mogelijkheid om te stemmen voor die verenigingen, waarvan u vindt dat zij een financieel steuntje kunnen gebruiken.

We willen allemaal uw stem, maar vooral vinden we het fijn als u onze inzet waardeert.

Dus laat uw stem niet verloren gaan!

"ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN"
Zonnebloem Wintelre.

TERUGBLIK WENTERSELE Kwis ONLINE EDITIE

Zaterdag 11 september vond de Wentersele Kwis – Online plaats. 17 teams streden om de eer en de prijzen in deze leuke kwis.

Het bleek lastig de Masked Singers te doorzien, maar met enige hints werden toch een flink aantal juiste antwoorden gegeven. Uiteindelijk kon het team Desperate Housewives zich winnaar noemen van de kwisavond.

Wij danken dan ook onze Masked Singers en natuurlijk ook Coop Tholen voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

Wij hopen iedereen weer te kunnen verwelkomen tijdens de volgende "live" editie van de kwis op 9 april 2022 (uitslagavond op 22 april).

De top 5 van de online kwis:

1. Desperate Housewives
2. Wijnen, wijnen, wijnen
3. Kouwe kant
4. Pandilla de Veneind
5. Kouwgomballenbende

BEDANKT

20 Augustus waren we 50 jaar getrouwd.

We hebben dit ondanks corona toch kunnen vieren.

We willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en kado's, die we mochten ontvangen.

Speciaal dank aan de buurt voor de twee mooi versierde bogen.

Wim en Gia van Loon.

OPEN DAGEN ATELIER MOSTHEUVEL 12

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 neem ik met mijn atelier deel aan de Open Atelierroute in Eindhoven en omgeving.

Beide dagen is iedereen van harte welkom mijn atelier aan de Mostheuvel 12 in Wintelre te bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur. Naast mijn nieuwste beelden exposeer ik ook diverse beelden uit verschillende voorgaande periodes. Mijn vrije werk bestaat voornamelijk uit beelden van keramiek, brons, kunsthars en zachte steen. De vormgeving is vaak herkenbaar, maar vooral mijn nieuwste werk bestaat uit abstractere beelden.

Rode draad in mijn werk is de menselijke figuur, de diep doorvoelde menselijke emotie, hemel en aarde, zoektocht, bevrijding en balans.

Kunst kan bijdragen aan de mentale gezondheid van mensen. Zowel het kijken naar als het zelf scheppen. Wat mijzelf betreft heeft het maken van mijn kunst, mij altijd goed gedaan. Het vorm geven aan mijn gedachten en emoties, wat vaak voelde als een noodzaak, brengt mij vreugde, kracht en zingeving.

Uiteindelijk hoop ik dat mijn werk een inspiratiebron mag zijn voor anderen. Dat de beelden mogen dienen als een baken van rust, vreugde, kracht, troost of hoop.

Aansluitend op mijn thematiek maak ik in opdracht graag urnen, herdenkingskunst en portretten. Mocht je hier meer over willen weten, kom ook dan gerust eens praten op 2 of 3 oktober.

Ook als je meer wilt weten over persoonlijke coaching of keramiekles ben je van harte welkom!

In de keramiekles op de woensdagmiddag heb ik nog een paar plekje vrij.

Groetjes,

Antoinette Donkers – Dekker, 040-2823461

www.antoinettedonkers-dekker.com

EEN MOOIE LANGE DAG

In mijn droom hoorde ik een zwerm bijen zoemen, ze leken ver weg maar kwamen duidelijk dichterbij waardoor het gezoem overging naar een dreigend gebrom. Ze wilden me aanvallen dus kon ik me maar beter uit de voeten maken. Maar op mijn vlucht struikelde ik en op mijn rug liggend ging het gebrom over naar dreunen. Er klonk een ritme in, was het een melodie, was dit muziek? Net toen ik door een knappe man naar de dansvloer werd geleid gingen de ogen open. De zoemende bijen waren weg evenals de uitdagende muziek die me naar de dansvloer trok. Toch hoorde ik een dof gedreun in de verte. Het leek op een naderend onweer dat duidelijk van slag was.

Ineens was ik wakker, klaarwakker, en wist ik het weer. Het was de eerste maandag na de kermis, vandaag trok in alle vroegte de 'guld' door 't dorp. Vanaf het huis van de hoofdtamboer gingen ze naar de Vaandrig om met de vaan voorop naar de Koning te trekken om later bij de Hoofdman neer te strijken voor koffie en een dikke boterham.

Het is niet enkel nieuwsgierigheid dat me doet besluiten om ook naar de kerk te gaan.

Als ik op het kerkplein sta maakt de stoet nog een extra rondje lang de school waar de vele kinderen hen begroeten. Ik geniet van de steeds herhalende tonen van dieptrommels.

Voor het eerst zie ik een stel bazuinblazers bij de 'Wenterselse Guld'. Trompetters die met schelle scherpe tonen me doen denken aan heksen die op bezemstelen rondvliegen, of zijn het juist Engelen met goed nieuws? Een volk trekt voorbij, een samenleving met een koning vergezeld door knappe bruidjes.

Ik zie een hoofdman zwaaiend met zijn staf, een duidelijk herkenbare overheid waarachter het gewone volk en een paar ordebewakers die de stoet sluiten.

Als ze vlakbij de ingang van de kerk zijn schiet ik vlug naar binnen. Als ze onder aanhoudend tromgeroffel de kerk binnenkomen golven die klanken door die prachtig gewelfde ruimte.

En ja daar zijn ze, ik had ze zo lang gemist, ons aller gemengd kerkkoor. Hoe prachtig klinkt ook vandaag weer hun gezang door de kerk.

Ja, ja ik geef het toe; ik ben niet alleen oud maar ook ouderwets. Ik hoor nog bij die mensen die houden van Gregoriaanse gezangen. Dus vandaag zing ik het credo weer mee in die zo prachtig articulerende taal.

De voorganger heeft het in zijn preek over het geloof en noemt het de taak van alle gildebreders om die boodschap van ons geloof ook in deze tijd uit te dragen.

En na de mis trekt het gilde zoals gewoonlijk door het buitengebied voor een bidtocht.

Toch vraag ik me af of het gilde niet meer op zoek moet naar andere, nieuwere, manieren om die boodschap uit te dragen. Er zouden toch modernere vormen moeten zijn om de saamhorigheid, vriendschap en broederschap waar ons gilde ook vandaag de dag nog voor staat, vorm te geven? Daar moet zelfs st. Willibrord zelf het mee eens zijn. Later hoorde ik dat drie gildebreders een Koninklijke onderscheiding kregen en heb ik urenleng gewacht op een serenade van onze harmonie. (Of moet ik hier fanfare zeggen?)

Het was de moeite en na een prachtige dag klonk ook het Wilhelmus als muziek in de oren.

Mien du Poes

DE CONTACTGROEP VAN DE KERK IN WINTELRE, vraagt uw aandacht voor het volgende.

Zoals wij allemaal weten blijft onze kerk in Wintelre open. Dat betekent dat we in onze eigen kerk nog steeds terecht kunnen voor de wekelijkse vieringen en voor bijzondere vieringen zoals bruiloften, jubilea en uitvaarten.

Maar om deze vieringen door te laten gaan is man/ vrouw kracht nodig. We hebben drie voorgangers: Pastoor Camiel van Lamoen, Pastor Stefan Schevers en Diaken Johan van Olmen. Naast deze voorgangers hebben we nog een aantal mensen nodig om te assisteren, en dan bedoelen we lectoren, acolieten en kosteren.

We mogen ons gelukkig prijzen dat we in onze groep lectoren en acolieten weinig verloop hebben en dat het hechte teams zijn. Het probleem, waar wij echter tegen aan lopen is de leeftijd. Zo zijn er de laatste jaren al enkele mensen moeten stoppen vanwege aan leeftijd verbonden ongemakken.

Dit betekent een extra belasting voor de huidige lectoren en acolieten. Daarom zijn wij dringend op zoek naar jongens en meisjes, naar jongeren, naar mannen en vrouwen die ons bij de kerkelijke vieringen zouden kunnen bijstaan. Bij de acolieten is de nood dringend en bij de lectoren staan we ook te springen om aanwas.

Willen wij onze kerk voor onze nabije toekomst behoeden en dat we hier in eigen dorp ons geloof kunnen vieren dan zullen we ons (jong en oud) hiervoor moeten inzetten.

Dus jongens, meisjes, jongeren, mannen en vrouwen meld je aan bij iemand van de contactgroep. De weekendvieringen zijn in Wintelre altijd op zaterdagavond om 19.00 uur.

**Namens de contactgroep Wintelre:
Riny Reniers-Anny van Asten-Henk van Asten
Jo van de Biggelaar-Sjef Hems.**

DRIE KONINKLIJKE ONDERSCHIEDINGEN

Harrie van Loon, Gerard Klessens en Ben van den Berk zijn maandag 13 september 2021 alle drie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Wim Wouters tijdens de jaarlijkse teerdag van het Gilde van Onze Lieve Vrouw en van de Heilige Willibrordus. Dé belangrijkste feestdag van het gilde.

Koninklijke onderscheiding voor Harrie van Loon

Harrie is als sinds de eind jaren 70 vrijwilliger bij Voetbalvereniging DEES. Hij was jeugdleider- en trainer. Daarnaast was hij met zijn bedrijf hoofdsponsor. Ook ondersteunde hij bij onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Nog steeds verricht hij hand- en-spandiensten.

Bij het Gilde van Onze Lieve Vrouw en van de Heilige Willibrordus Wintelre was Harrie jarenlang actief in het bestuur. Hij organiseerde mede de evenementen en zette zich in voor de voorbereiding en de realisatie van het eigen clubgebouw. Daarnaast was hij in 1998 en in 2019 koning. Nog steeds draagt Harrie een steentje bij door bijvoorbeeld de organisatie van het 700-jarig bestaan, zijn inzet voor de bazuinblazers in opleiding en de begeleiding van de nieuwe penningmeester.

Tot slot is Harrie al vanaf de eerste editie in 2008, zeer actief bij de Stichting Dickensfestijn Wintelre. Hij is lid van de financiële commissie en de sponsorcommissie.

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Klessens

Gerard heeft bij voetbalvereniging DEES tal van vrijwilligersfuncties bekleed. Naast diverse keepers- en trainersfuncties zat hij 15 jaar in het bestuur. Voor zijn verdienste binnen het bestuur, met name op het gebied van

kantine- en accommodatie beheer, werd hij in 1999 benoemd tot Lid van Verdienste.

Bij het Gilde van Onze Lieve Vrouw en van de Heilige Willibrordus Wintelre is Gerard als sinds 2005 hoofdman. Onder zijn leiding groeide het gilde uit naar één van de grootste Brabantse gildes. Ook Gerard zette zich in voor de voorbereiding en de realisatie van het eigen clubgebouw. Daarnaast heeft Gerard zich jarenlang (zeker 30 jaar) ingezet als voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Comité Organisatie Carnaval (K.O.K.). Hij was medeverantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het gehele carnaval, de tonproatersavonden en de evenementen op Koningsdag.

Koninklijke onderscheiding voor Ben van den Berk

Ben verzorgd sinds 1977 als secretaris van de Jagersvereniging Wintelre de jaarlijkse jachtdocumenten en de jachtpacht. Ook is hij medeoprichter en was hij penningmeester van de vereniging Wildbeheereenheid Noord-West Kempen. Nog steeds beheert hij de website. Vanaf 2000 is Ben secretaris bij het Gilde Onze Lieve Vrouw en van de Heilige Willibrordus Wintelre. Hij verzorgt de ledenadministratie, schutterslicenties, vergunningen en de meldingen op de welkomstborden van Wintelre. Daarnaast zette ook hij zich in voor de voorbereiding en de realisatie van het eigen clubgebouw. Ook onderhoudt hij het gildeterrein en de organisatie van de binnen- en buitenlandse reizen en uitwisselingen. Vorig jaar was hij 40 jaar lid van het gilde.

Bij de Stichting Comité Organisatie Carnaval (K.O.K.) is Ben al jarenlang secretaris. Hij is medeverantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het gehele carnaval. Hij verzorgt de onderscheidingen en de medailles, de publicaties en zorgt voor de technische keuring van de

wagens. Ook stelt hij de juryleden samen en zet hij zich in voor de activiteiten tijdens Koningsdag. Tot slot was Ben ook nog bestuurslid en nu vice-voorzitter van de Kring van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot te Tilburg. Hij was jarenlang lid van de schietcommissie geweer. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de implementatie van de wet- en regelgeving en de organisatie van schietwedstrijden met geweer.

HERINNERING OPHALEN OUD IJZER

In het vorig BLAAIKE hebben wij kenbaar gemaakt dat er op zaterdag 25 sept weer oud ijzer opgehaald gaat worden door het gilde. Vergeet daarom niet om je overtollige oud ijzer klaar te leggen.

Het gilde dankt je daarvoor!

REPAIR CAFÉ

Woensdag van
9:00 uur tot 12:00 uur:

29 september
27 oktober
24 november
29 december



AGENDA

25 september	Oud ijzer ophalen
29 september	Modeshow 55+ in Rosdoek
6 november	Luchtzuiverende planten verdelen.
16 oktober	Bandavond Nieuw Wentersels Peil
18 december	Pubquiz Den Babbel

2022

26 maart	Seizoenstuk De Vriendenkring
1 en 2 april	Seizoenstuk De Vriendenkring
9 april	Kwisavond Wenterselse Kwis
20 april	Uitslagavond Wenterselse Kwis
13 mei	Feestavond gildefeest 700jr.
14 mei	Kinder en ouderen middag.
15 mei	Groot gildefeest 700jr.
22 Mei	Eerste Heilige communie
10 /11 december	Dickens Festijn.

AFVALKALENDER

28 sept.

PMD-GFT-Afval

12 okt.

PMD-GFT-Rest-afv al

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.

Drie-gangen diner voor €10,00

24 september

29 oktober

26 november

Aanmelden een week van tevoren.

Graag een envelop

met een briefje met naam en keuze vlees of vis en
€ 10,00 in de brievenbus in Kempkeshof

oud papier hier...

9 oktober brengen

13 november ophalen

11 december brengen

**Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u**

VERGADERINGEN DORPSRAAD

Donderdag 23 september

Maandag 18 oktober

Dinsdag 16 november

Woensdag 22 december