

't Blaaike

Al 50 jaar
HET
communicatiemiddel
voor
Wintelre



Jubileumuitgave

't Blaaike

Jubileum 50 jaar

AL 50 jaar krijgen wij als redactie teksten uit alle hoeken en op allerlei manieren aangeleverd. Van perfecte lay outs tot handgeschreven kladjes en bierviltjes, zelfs telefoontjes of gesprekjes aan de voordeur of tijdens een toevallig ontmoeting en steeds proberen wij er een leesbaar Blaaike van te maken.

Sterk als een boom, grillig door de manieren van aanleveren van de copy, maar al vijftig jaar stevig geworteld in Wintelre.

't BLAAIKE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre

Reknr. [NL76 RABO 0158102770](#)

E-mail blaaike@rosdoek.nl

Voor inlichtingen of
positieve reacties
040- 2052587 of 06-34921198

REDACTIE

Ella Fonken
Doortje Spanjers
Cor Tholen
Riek Wouters
Mieke Quirijnen
Bert Bles
Jos Fonken
Tonny Tholen
Wim van Gerwen

Voorwoord.....

VIJFTIG JAAR 'T BLAAIKE, WAAR BLIJFT DE TIJD.

In mijn jeugdjaren nauw betrokken bij het wel en wee van Jongeren Ontspanningsclub De Fakkel heb ik mede de eerste stappen mogen zetten bij het tot stand komen van dorpsblad 't Blaaike. Van JOC Mini-Gazet naar dorpsblad 't Blaaike.

De Mini-Gazet bracht ik samen met de voorzitter van de JOC achter op de brommer naar de leden in vele Kempische dorpen. Na de oprichting van 't Blaaike verdween het nieuwsblad van de jongeren ontspanningsclub in De Kempen.

Maar sinds die tijd mag ik iedere 14 dagen met heel veel plezier een bijdrage leveren aan het tot stand komen van 't blauwe boekje.

Door eendracht en samenspel met alle Wintelrese verenigingen, instanties, bedrijven, inwoners en vooral betrokken vrijwilligers hebben we nu samen een mijlpaal bereikt. We vieren nu met z'n allen het 50-jarig bestaan van dorpsblad 't Blaaike.

De laatste 20 jaar hebben er nauwelijks verschuivingen plaats gevonden in de redactie. Een teken dat er steeds met veel plezier en in goed onderling overleg wordt gewerkt aan het tot stand komen van dorpsblad 't Blaaike.

Dankzij de ondersteuning van de Wintelrese gemeenschap beschikken we op dit moment bij 't Blaaike over voldoende apparatuur om iedere 14 dagen met zonder al te veel ongemakken 't Blaaike te kunnen maken.

Het is vaak een gezellig bedoeling in MFA De Rosdoek of op Het Aangelag. Vanwege de corona maatregelen missen we natuurlijk een beetje de sociale contacten met z'n allen, maar hopelijk komt daar snel verandering in en ook daar kunnen we gezamenlijk een bijdragen aanleveren om ons zoveel mogelijk te houden aan de regels die door de overheid zijn opgelegd.

Hopelijk ligt deze periode snel achter ons en kunnen we straks na de jaarwisseling weer als vanouds 't Blaaike in elkaar zetten.

In deze jubileumuitgave lezen we van en over 't Blaaike. Hoe en wat en door wie....

Wij hebben u gevraagd in eerdere uitgaven om herinneringen, meningen, waarderingen enz. op te schrijven/in te sturen, om in de jubileumuitgave te kunnen plaatsen.

Daar heeft u gehoor aan gegeven en daar zijn wij heel blij mee.

Een speciale uitgave "50 jaar 't Blaaike" om nog eens te lezen hoe het ook alweer was en wat het dorpsblad, het blauwe boekje voor velen betekend heeft in al die jaren. Onze dank hiervoor.

Ik wens u veel leesplezier en ik hoop nog lang deel te kunnen uitmaken van een mooi clubke vrijwillig(st)ers die er elke veertien dagen voor zorgen dat iedereen mede via 't Blaaike op de hoogte kan blijven van alle positieve gebeurtenissen en het wel en wee van de bijzondere evenementen in Wentersel.

Cor Tholen,
Voorzitter

'T BLAAIKE, 50 JAAR

Ja, wat herinner ik mij nog van het begin van het parochieblad "t Blaaike"?

Het was een bijzondere, bewogen dag.

Ik herinner me nog dat Bierens het woord "blaaike" uitsprak. Bierens was onderwijzer aan de lagere school in Wintelre.

Dat woord "Blaaike" vond iedereen een juiste naam.

Het woord was vertrouwd, duidelijk, eenvoudig en begrijpelijk. Het heeft 50 jaar dienstgedaan. Nooit veranderd, duidelijk voor iedereen, variërend van inhoud. We wensen het Blaaike nog heel veel jaren toe. Duizendmaal dank aan allen, die aan ons Blaaike werkten en nog werken.

P. Vissers,
oud-pastoor
van parochie Wintelre.

WOORDZOEKER 50 JAAR 't BLAAIKE

Een leuk idee, 50 jaar historie van 't Blaaike verstoppt in een woordzoeker...

Wij wensen u veel plezier in deze vorm van 't Blaaike, door de jaren heen !! Mail uw oplossing naar blaaike@rosdoek.nl

Met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Inzenders maken kans op een rondje Rondom De Meren met traktatie.

De redactie



blaaike 50 jaar

ADVERTENTIE	EHBO	KAFT	PAPIER
AGENDA	ELLAFONKEN	KELDER	RIEKWOUTERS
BERTBLES	FANFARE	KOFFIE	STENCILMACHINE
BLAAIKE	GEMENGDKOOR	MIEKEQUIRJENEN	TAFELNIEUWS
CORTHOLEN	JAARGANG	MISINTENTIES	TONNYTHOLEN
DAMESGYM	JOCDEFAKKEL	NIETMACHINE	VRIENDENKRING
DOORTJESPANJERS	JOSFONKEN	PAGINA	WIMVANGERWEN

P	A	P	I	E	R	N	E	K	N	O	F	A	L	L	E	
K	E	L	D	E	R	I	E	K	W	O	U	T	E	R	S	
O	M	I	S	I	N	T	E	N	T	I	E	S	G	E	R	
B	R	A	W	W	C	O	R	T	H	O	L	E	N	N	E	
H	A	G	I	G	U	E	D	B	L	A	A	I	K	E	J	
E	J	D	M	A	G	E	N	D	A	A	H	A	A	L	N	
I	O	A	V	P	A	G	I	N	A	C	N	D	F	O	A	
T	C	M	A	E	R	A	F	N	A	F	E	R	T	H	P	
N	D	E	N	I	H	C	A	M	L	I	C	N	E	T	S	
E	E	S	G	B	E	R	T	B	L	E	S	E	D	Y	E	
T	F	G	E	A	C	E	T	K	O	F	F	I	E	N	J	
R	A	Y	R	I	I	G	N	A	G	R	A	A	J	N	T	
E	K	M	W	N	E	K	N	O	F	S	O	J	T	O	R	
V	K	G	E	M	E	N	G	D	K	O	O	R	E	T	O	
D	E	G	N	I	R	K	N	E	D	N	E	I	R	V	O	
A	L	M	I	E	K	E	Q	U	I	R	I	J	N	E	N	D

Oplissing

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Als eerste wil ik namens de Heemkundevereniging "De Hooge Dorpen" Vessem, Wintelre, Knegsel 't Blaaike proficiat wensen met hun 50-jarig jubileum, waar Abraham de mosterd haalde hebben ze al lang geweten. Dat blijkt wel uit hetgeen men verwoord heeft in deze 50 jaar en aan de inwoners van Wintelre hebben bekend gemaakt middels hun en jullie Dorpsblad.

Als Heemkundevereniging houden we ons bezig met de geschiedenis van onze drie dorpen. Ook dit jubileum is een vermelding waard in ons eigen blad de Heijmraeder. Terugdenkend aan de eerste jaren van onze vereniging, kwam er in mij op dat we heel lang burens zijn geweest. Het begon al in de oude school in Wintelre in 1979, waar wij een lokaal mochten gebruiken voor onze activiteiten. In het lokaal naast ons was de redactie van 't Blaaike toen al actief. Voor ons was dit een goede buur waarbij we dan ook jaren gebruik hebben kunnen en mogen maken van hun drukkers kwaliteiten. Wanneer wij een activiteit wilde organiseren, en mededelingen wilden doen aan de leden of dorpsgenoten konden we ons kattedelletje aan hun doorgeven en een van hun typisten zorgde dan dat het in orde kwam, en de stencilmachine draaide dan ook voor onze vereniging. Toen de oude school afgebroken ging worden, kregen we een ruimte te huur in het gemeenschapshuis, en wat denk je ja 't Blaaike was weer onze buur. Onze ruimte heette de Zolder en langs ons zat 't Blaaike onze ruimte was te klein om vergaderingen te beleggen, maar we konden op afspraak ook gebruik maken van de grotere ruimte van het Blaaike.

Tegenover de Zolder was een archiefruimte waar wij gezamenlijk gebruik van hebben mogen maken. In 2000 kregen wij de mogelijkheid om op de zolder van de Jacobushoeve in Vessem een ruimte te huren, waar we in 2001 zijn ingetrokken. Sindsdien maken we nog steeds dankbaar gebruik van 't Blaaike om onze activiteiten en lezingen bekend te maken in Wintelre en hopen dat nog heel veel jaren te kunnen blijven doen.

Als ik hier over nadenk dan komt het bij me op dat we nooit afscheid genomen hebben van onze burens. Misschien is het wel wat om samen eens een borreltje te proeven op jullie 50 jaar bestaan. Wij wensen jullie succes voor de komende 50 jaar.

Heemkundevereniging "De Hooge Dorpen" Vessem Wintelre Knegsel
Kees Huybers, voorzitter secretaris
Wilhelminalaan 27 Vessem.

VROEGER HIELDEN WE ALS EHBO VERENIGING PLEISTERACTIES

Dit hield in dat we een per stuk verpakte pleister mochten aanbieden nádat de kerkdienst was afgelopen. Dat was 1 weekend in het jaar.



Daarvoor terug kreeg je dan een vrijwillige bijdrage van diegene die uit de kerkdienst kwam. Deze actie kondigden we aan in 't Blaaike. Dit is zeker 30 jaar geleden (waarschijnlijk nog langer geleden) Helaas heb ik hier geen foto van.

De laatste jaren maken we alleen gebruik van 't Blaaike om cursussen aan te bieden zoals: basiscursus EHBO en reanimatie.

'T BLAAIKE 50 JAAR!

Wij van de stichting Dorpszeskamp Wintelre zijn allemaal opgegroeid met 't blauwe buukske. Elke twee weken ligt hij weer op de deurmat. Echt nostalgie en de enige manier om daadwerkelijk heul 't Wentersels volk te bereiken.

Naar aanleiding van jullie oproep in jullie eigen buukske, hebben wij eens goed gegraven in onze mail. Ja, gelukkig zijn wij nog niet zo oud.

Vrijwilligers van 't Blaaike we zijn onwijs trots op jullie.

En we kunnen 't blauwe buukske nog niet missen, op naar de volgende 50 jaar!

22 februari 2010, ons eerste bericht als Stichting Dorpszeskamp aan 't Blaaike.

Stichting DORPSZESKAMP WINTELRE

We zijn officieel een Stichting! En dat wil zeggen dat het helemaal goed komt met de Zeskamp in Wintelre. Wij tekenen ervoor.

Petje af voor de KPJ om zoveel jaren dit alles op poten te zetten. Want het houdt wel wat in om een heel dorp een weekendje lekker bezig te houden. Maar wij hebben er zin in.

Vrijdag 30 juli trappen we af met een BBQ voor bedrijven om de Bouwvak in te drinken. Geef vooral door aan je baas! Leden van de stichting komen nog voor sponsoring en deze BBQ bij hen langs.



Zaterdag 31 juli barst de strijd der groepen los. De Quiz is in de maak en belooft een echte uitdaging te worden.

Zondag 1 augustus wordt jullie uithoudingsvermogen, techniek en teamspirit op de proef gesteld met prachtige proeven. Nieuwe, maar ook oude die weer eens van stal worden gehaald.

We hebben al wat vloerbedekking mogen ontvangen, waarvoor onze dank! Maar we zijn op zoek naar meer! Dus... Heb je vloerbedekking over of ken je iemand die vloerbedekking over heeft? Bel 06- 41774535 of mail naar dorpszeskampwintelre@hotmail.com en wij komen het ophalen!

Groeten

Stichting Dorpszeskamp Wintelre

OUD PAPIER HIER!!

Al vele jaren kunnen alle Wintelrenaren snel en overzichtelijk vinden waar en wanneer zij hun oud papier kwijt kunnen. Dit alles dankzij de bijna eeuwenoude rubriek 'oud papier hier' achterin 't Blaaike.



Ook alle andere berichten namens Stichting Jeugdbelangen Wintelre worden met veel zorg geplaatst. Wij hopen nog minstens 50 jaar gebruik te maken van 't Blaaike!!

Dankjewel aan alle vrijwilligers van 't Blaaike!!
Ga zo door!!

Stichting Jeugdbelangen Wintelre

50 JAAR BLAAIKE



Stichting Dorpsraad Wintelre is vergeleken met Stichting 't Blaaike een nog erg jonge organisatie.

Dorpsraad Wintelre bestaat uit een groep mensen welke zich inzet voor de leefbaarheid van ons dorp en houdt zich derhalve bezig met de huidige situatie in het dorp maar ook met de toekomst van Wintelre.

Dorpsraad Wintelre is een erkend overlegorgaan van de gemeente Eersel, ze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente.

Met een constructieve instelling wordt overlegd met ambtenaren. En op die manier laten we zien dat Wintelre graag meepraat over ons eigen dorp.

In de communicatie met de inwoners van Wintelre aangaande deze activiteiten, tenslotte gaat iedereen de leefbaarheid aan, is 't Blaaike hierin steeds een onmisbare schakel gebleken.

De afgelopen 10 jaar is berichtgeving van de Dorpsraad dan ook vrijwel onafgebroken door middel van nieuwsbrieven of anderszins in elke editie terug te vinden geweest.

Dorpsraad Wintelre feliciteert Stichting 't Blaaike met hun 50-jarig jubileum en hoopt de komende jaren nog zeer veel nieuwsbrieven ter publicatie te kunnen aanbieden.

STICHTING DORPSFEESTEN

In 1981 - 10 jaar na 't Blaaike, werd de Stichting Dorpsfeesten opgericht. In die 40 jaar daarna hebben we veelvuldig allerlei succesvolle activiteiten en evenementen onder de aandacht kunnen brengen, waarbij 't Blaaike dan steeds een onmisbare schakel vormde in de organisatie.

Een kleine greep hieruit:

De Kerkfeesten in 1981 met reünie.

Uitgave van het historisch boek "Wentersel Vruuger" in 1984 met Jos van der Heijden nu ook met reünie en tentoonstelling.

Diverse festiviteiten rondom jubilea en (her)openingen van gemeenschapshuis De Rosdoek

De millenniumfeesten gedurende het gehele jaar in 2000, met onder andere de langste waslijn (27km), waarin vele honderden personen waren betrokken.

Torenfeesten in 2008 met het eerste Dickensfestijn.

Ook hier weer met vele personen en diverse Wintelrese organisaties.

*Diverse dienstenevingen.

*Wintelre Culinair in 2011

*Wenterselse Kwissen van 2017 en 2019

*Nieuwe Publicatieborden voor Wintelre in 2020

Maar onze samenwerking met het Blaaike ging verder als alleen ondersteuning bij het publiceren van onze papieren berichten.

In de midden tiender jaren van deze eeuw ontstonden er in vele dorpen dorpswebsites, zeer weinig organisaties beschikten nl. toen over eigen websites en of de kennis daarvoor, zo ontstond ook in Wintelre in die periode deze behoefte.

Stichting Dorpsfeesten Wintelre schreef in voor de Leefbaarheidsprijs 2006 van de gemeente Eersel met als project de opzet van één gratis website voor alle Wintelrese verenigingen/ organisaties.

De gemeente Eersel beloofde dit project met een bedrag van 2500 euro. Dit project zou dan in 2007 gerealiseerd moeten worden.

We vonden het daarbij ook zeer belangrijk dat 't Blaaike, als belangrijk nieuwsblad in Wintelre direct mee zou moeten doen. Die gesprekken verliepen niet altijd even vlotjes, maar toch konden we midden 2007, samen met een webdesign bedrijf, een prototype bouwen wat in grote lijnen voldeed aan onze doelstellingen, maar ook voldeed aan de behoeftes van 't Blaaike, vv. DEES en Jong Nederland als de eerste deelnemers in het project.

Zo konden we met trots in 2008, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, de site wintelre.info officieel online laten zetten door onze toenmalige wethouder Ria van der Hamsvoord.

Enkele edities van 't Blaaike stonden toen al enige weken in 2007 online, zodat we kunnen stellen dat 't Blaaike eind 2021 alweer begint aan hun 15-jarig online bestaan, voorwaar ook een felicitatie waard voor ons dorpsblad.

Zo ontstond de nauwere samenwerking met Stichting Dorpsfeesten. In de begin online jaren kampten we met de problemen dat behalve het type- en opmaakwerk op de redactie, want nog niet alle kopie kwam in die tijd digitaal binnen, er ook letterlijk nog veel knip en plakwerk werd verricht voor de totstandkoming van een totale editie.

Zodoende werd de online digitale versie vrijwel nooit helemaal compleet als een bestand aangeleverd om te plaatsen op de site.

Er moest nog weer aan de slag gegaan worden om de editie volledig digitaal te krijgen voordat publicatie plaats kon vinden.

In de loop der jaren werd dit proces flink verbeterd op de redactie, zodat we dit toegevoegd werk, speciaal voor het web, alweer lang achter ons hebben kunnen laten.

Het tijdstip van verschijnen op de site was in den beginne al ruim voordat iemand de papieren versie had gelezen. Soms was te koop aangeboden goed in 't Blaaike dan al verkocht voordat de papierenlezers de advertentie hadden gezien. Mede daardoor wordt momenteel de publicatie later in de week verzorgd.

Als een service aan 't Blaaike zijn we als Stichting Dorpsfeesten, in een nauwe samenwerking, deze webwerkzaamheden al die jaren blijven doen.

Onze samenwerking ging nog verder, want toen vorig jaar het verschijnen van 't Blaaike i.v.m. Corona voor het eerst in al die 49 jaren in gevaar dreigde te komen, hebben we samen een oplossing gevonden om dit te voorkomen.

**Stichting Dorpsfeesten feliciteert
Stichting 't Blaaike met hun 50-jarig jubileum en
hoopt op nog vele jaren in goede harmonie te kunnen
blijven samenwerken.**

50 JAAR "UT BLAUWE BUUKSKE"...

Komit  Organisatie Karnaval wil alle medewerk(st)ers, van vroeger en nu, van harte feliciteren met deze fantastische mijlpaal!

Het K.O.K. maakt al vele jaren dankbaar gebruik van "ut blauwe buukske" om de carnavalsactiviteiten aan te kondigen aan de bevolking van Wentersel.

"Het Blaaike" heeft na al die jaren niets aan glans ingeleverd en nog steeds wordt er reikhalzend uitgekeken naar de nieuwste editie, dat is een prestatie van formaat!

Waar in kleine gemeenschappen nog wel eens tradities verdwijnen doordat ze helaas de tand des tijds niet hebben doorstaan, blijft "Ut blauwe boekje" fier overeind.

Voor het K.O.K., alsook voor alle verenigingen, zou het behoorlijk lastig zijn om de activiteiten kenbaar te maken aan de dorpsbewoners, zonder "Het Blaaike".

Wij hopen dat "Het Blaaike" nog lang gezegend mag zijn met een stel fanatieke medewerk(st)ers die "Ut blauwe buukske" nog jarenlang typen, vouwen en nieten zodat Wentersel op de hoogte blijft van het wel en wee van alle verenigingen.

Onze dank is groot en onze felicitaties zijn welgemeend!

Proost en op naar een volgend Jubileum!

K.O.K. Wintelre

FELICITATIE AAN 'T BLAAIKE.

Wij van vvDees zagen in 't Blaaike een oproep staan aan alle verenigingen om een stukje te schrijven over 't Blaaike omdat deze 50 jaar bestaat.



Ten eerste willen wij 't Blaaike feliciteren met hun 50-jarig jubileum. Ook feliciteren wij alle vrijwilligers die er elke 14 dagen de nodige uurtjes in hebben zitten. Chapeau! Terug naar de vraag wat 't Blaaike heeft betekend voor vv. Dees? We hebben wel eens gehoord dat wij geen clubblad hebben net als Vessem omdat Wintelre 't Blaaike heeft. Dit is natuurlijk een mooi compliment voor 't Blaaike.

Ook wij maken veelvuldig gebruik van het mooie blauwe boekje om van alles aan te kondigen. Van knoerttoernooi tot kerstwandeling en van vroegere activiteiten als fancyfair en penalty king. Het blauwe boekje zoals sommige het noemen wordt volgens ons door vele verenigingen en bedrijven gebruikt om iets aan te kondigen of om iets te vragen.

Door de opkomst van social media hebben we wel het idee dat hij wat dunner is geworden. Verder is het echt een typisch Wentersels boekje. Volgens mij is er geen enkel ander dorp waar ze ook zo'n mooi boekje hebben. Wij hopen dan ook van harte dat de (vele) vrijwilligers dit boekje nog jaren blijven maken.

Namens het bestuur van vv. Dees nogmaals gefeliciteerd!

'T BLAAIKE: AL 50 JAAR HET NIEUWSKANAAL VOOR SENIOREN IN WINTELRE.

Er wordt dit jaar terecht stilgestaan bij het jubileum van ons dorpsblad. Al vijftig jaar verzorgt het voor een belangrijk deel de nieuwsvoorzieningen voor de inwoners van het dorp. Ook de KBO maakt al die jaren al gebruik van 't Blaaike voor haar berichtgeving aan de leden. Het is voor ons de mogelijkheid om onze mensen zo actueel mogelijk te informeren over op handende zijnde activiteiten. We kunnen zo kort voor de aanvang alle ins en outs van wandelingen, fietstochten, bijeenkomsten, vieringen, enz. doorspelen naar de achterban. Daardoor zit het nog vers in het geheugen en dat heeft zo zijn voordelen. Een ander pré van ons dorpsblad is, dat er geen censuur wordt toegepast. Daardoor wordt alles wat we aanleveren ook daadwerkelijk geplaatst. Ook dat vinden we een goede instelling van het redactieteam.

We willen hen dan ook namens al onze leden van harte bedanken voor hun vaak jarenlange inzet en trouw om iedere 2 weken ervoor te zorgen dat het bekende blauwe boekje bij alle huizen in het dorp op de deurmat valt. Hulde!!!

In de toekomst hopen we nog vaak en veel van jullie diensten gebruik te kunnen maken. Veel succes en "drukplezier" voor de komende jaren.

Namens KBO, afdeling Wintelre.
Marcel van Hest, voorzitter.



50 JAAR 'T BLAAIKE

De stichting Harapan, opgericht in april 2001, zet zich mede dankzij veel mensen uit Wintelre in voor kansarmen in Indonesië.



Informatie verstrekken over onze projecten en activiteiten vinden we heel belangrijk.

Donateurs en sponsors blijven daardoor op de hoogte, ze willen immers terecht weten waarvoor het geld besteed is. Dit geldt zeker voor de samen met de Werkgroep Ontwikkelingswerk Wintelre (W.O.W) georganiseerde activiteiten zoals de speculaas en rijstactie

Het Blaaike vervult voor onze stichting een belangrijke rol in de Wintelrese gemeenschap, hoe zouden we anders kunnen communiceren.

In onze jaarverslagen (zie <https://harapan.dse.nl>) onder Publiciteit wordt de medewerking van 't Blaaike dan ook altijd vermeld samen met een aantal grote regionale weekbladen.

't Blaaike brengt de problematiek in de Derde Wereld dichterbij, waardoor mensen goed geïnformeerd hun steun kunnen geven.

Redactie en andere medewerkers: GEFELICITEERD,
Namens het bestuur, bedankt voor jullie medewerking.
Terima Kasih

Jos van der Heijden, voorzitter

MIJN GEDACHTEN OVER 50 JAAR BLAAIKE

Ons kerkdorp Wintelre (zo worden wij genoemd na de fusie tot parochie St. Willibrordus Eersel) mag wel een groot compliment geven aan al die vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat wij 50 jaar het Blaaike hebben om onze wekelijkse kerkberichten te publiceren.

Toen de Sint Jansklokken stopten met het opnemen van de misintenties, moest er iets gebeuren. Onze pasbenoemde pastoor Vissers heeft het probleem besproken met enkele jongeren van de JOC. Zij hadden immers al ervaring met het uitgeven van een nieuwsblaadje. En zo is het "Blaaike" tenslotte geboren. Pastoor Vissers had nu voortaan weer een mogelijkheid om de misintenties bekend te maken. En bij misintenties is het niet gebleven. De kerk was in die jaren volop in beweging.

Het concilie was net voorbij. Bisschop Bekkers en Bisschop Bluysen lieten een nieuwe frisse wind waaien door de kerk. De kerk voelde dit als een bevrijding. Er kwam vernieuwing en openheid. Gelovigen werden actief betrokken. Er ontstonden werkgroepen op allerlei gebied, zoals missie en liturgie. De communie- en vormsel voorbereiding werd uit de school gehaald. De vanzelfsprekendheid was voorbij. Ouders en kinderen moesten bewust kiezen voor deze sacramenten, en vrijwilligers namen de voorbereiding op zich.

Het Blaaike was hierin een geweldig medium om aan de bewoners van Wintelre te laten horen waar we mee bezig waren. En dat niet alleen, het droeg ook bij aan het versterken van het gemeenschapsgevoel van Wintelre. Tenslotte wensen we "t Blaaike" nog een goede toekomst.

Sjef Hems, namens contactgroep rond de toren Wintelre

HET BLAAIKE BESTAAT EEN HALVE EEUW

Even terugdenken, dan is het dus anno 1971 begonnen. Dat was de tijd dat de film 'Love at Pompeji' van Pink Floyd uitkwam. Het jaar ook dat in Ierland het republikeinse leger weer tot leven kwam en geen gewelddadigheid schuwde. En was het ook niet het jaar dat Ajax met twaalf tegen één van Vitesse won?

Maar misschien is het beter om het korter bij huis te houden. Zo had er in mijn herinnering in 1971 bij Knilleskes op het Kreielt een zog gebagd. Ineens waren daar dertien klein kuuskes. En een zog had toen ook maar twaalf tepels, dus je begrijpt wel dat het dringen was geblazen om niet aan de leste men te hangen, of helemaal geen mem meer te vinden.

Het was het jaar ook dat er op de Hoef een jong kalf uit de wei was gebroken en op de Toterfout bij Burgers in den hof stond, waar Janus het beest toen helemaal te voet moest gaan halen.

Het was den tijd da Wentersel nog vier kroegen had, de Hut niet meegerekend. De tijd dat er nog ene bakker langs de deur kwam en ene melkboer, al was die toen gepromoveerd tot 'melkman' en zijn paard en kar ingeruild had tegen een SRV-wagen.

Het was den tijd dat Jef Legius al fluitend in heel Wentersel de post rondbracht.

En er waren toen nog winkels waar ge alles kond kopen, of anders wel bestellen.

Het was den tijd dat er aan de kerktoren grote rode lampen hingen om tegen die vliegtuigen die met veel herrie over ons dorp scheurden te zeggen; Denkt eraan dit is Wentersel.

Maar het belangrijkste is; dat er toen in een ouwe boerderij op 'Den Draai', in een klein opkamer, door een stel jonge mensen het Blaaike is opgericht.

De tijd was voorbij dat Naad Lemmes de Sint Jansklokken rondbracht. En het daaropvolgende Bisdom-blad hield het in die tijd ook voor gezien.

Er was dus behoefte om vooral van het kerkelijke nieuws op de hoogte te blijven.

Maar ook verenigingen en clubs hebben door het Blaaike van zich laten horen.

Het is ook nog niet zo erg lang geleden dat er altijd een verslag in stond van DEES.

Ik weet dat velen het met me oneens zijn, maar dat mis ik vandaag de dag wel.

Van mij mag een club meer van zich laten horen dan enkel hun programma. Ik hoef niet te weten wanneer de KBO gaat fietsen, de VVW een kookcursus organiseert of wanneer de dorpsraad weer vergaderd, ik wil info over wie, wat en waarom.

Elke club heeft tegenwoordig een eigen manier om leden te bereiken. Maar niet iedereen logt in op 'Wintelre info' om alles bij te houden.

Er zijn nog genoeg objecten, buurten of groepen in dit dorp waarin verhalen leven die het waard zijn te vertellen. En het kan best interessant zijn iets te lezen over iemand die iets moois heeft gemaakt, een nieuw idee heeft of een mooi versje heeft geschreven.

Dus waarom zouden al die Wintelrese individuen hun mond moeten houden.

Ikke; 'Mien du Poes' doet da in elk geval nog nie.

Van mij mogen alle vrijwilligers van het Blaaike op vakantie gaan aan de Middellandse zee.

Maar ze mogen ook elke veertien dagen gezellig en knus bij elkaar komen in de Rosdoek.

En samen klazineren over Wentersel, wat er te doen is, en wat ze niet doen maar eigenlijk wel zouden moeten doen.

BLAAIKE PROFICIAT

Zondagochtend in deze winter, telefoon: "Met Cor Tholen, hoe is het Willie?". "Ja wel goed" etc. etc. Ik dacht Cor belt niet voor een zondagochtend babbeltje. Nee hoor, 't Blaaike is jarig en of ik als oud-redacteur een stukje wil schrijven voor de jubileumuitgave.

Mooie tijden in de oude kleuterschool want daar begon mijn vrijwilligerswerk ergens eind jaren '70 begin '80 schat ik. Een vast stramien van een volgepropte brievenbus op vrijdag naar typen op zaterdag op toen moderne bakbeesten van typemachines, naar corrigeren en samenstellen op maandag (zondag rustdag), naar stencilen op dinsdag, vouwen op woensdag en donderdag verspreiden.

Wim en ik hebben voor deze taak nog een heuse cursus gevolgd tot parochiebladredacteur. In die tijd waren de misintenties en de kerkelijke mededelingen de belangrijkste rubriek. Pastoor Vissers was misschien wel de belangrijkste redacteur. Het meewerken aan 't Blaaike betekende dat je handelingen verrichtte in mijn geval typen op zaterdag in een oud klaslokaal...met toen nog weids uitzicht. Ingezonden brieven of stukjes over de politiek, daar zaten we niet op te wachten.

Oppas gezocht, poes kwijt, oorbel gevonden dat trok de aandacht en vooral wie daarachter zat. Veel verenigings-nieuws zoals wanneer de bejaarden weer gaan fietsen en het oud papier door Jong Nederland opgehaald wordt; ook dat was 't Blaaike van toen.

Er is in de 50 jaar veel verandert in de techniek maar de inhoud is niet zoveel verandert. Net als de Telegraaf de Telegraaf is gebleven is 't Blaaike 't Blaaike gebleven en dat is mooi en past bij Wintersel. Proficiat!

Wil van Ham

HOERA, EEN HALVE EEUW HET BLAAIKE

Ons aller Blaaike bestaat vijftig jaren en dat is een hele tijd. En natuurlijk willen we even bij dit gegeven stilstaan. Want hoe een initiatief zich ontwikkelt en hoelang iets bestaansrecht heeft, is vaak van bijzaken afhankelijk waar we geen invloed op hebben.

Zo wilden wij als toneelvereniging 'De Vriendenkring' een tijd geleden stilstaan bij ons vijfenzeventigjarig bestaan. Er werd zelfs speciaal voor deze gebeurtenis een stuk geschreven.

Maar helaas kon dit allemaal niet doorgaan. Inmiddels hebben we besloten om dit feest maar door te schuiven en ons tachtigjarig bestaan straks maar wat uitgebreider te vieren.

Maar dat is geen nieuws meer want dat weten we inmiddels wel; dankzij Het Blaaike.

En zo houdt dit blad iedereen op de hoogte van het wel en wee van diverse verenigingen. We weten iets meer van waar men mee bezig is, van plannen en gebeurtenissen die ons te wachten staan. Niet iedereen kijkt naar 'Wintelre info', naar wat verenigingen doen of waarop onze dorpsraad haar prioriteiten heeft gesteld. En niet iedereen leest de Hint.

Dus hulde aan al die vrijwilligers van Het Blaaike die vandaag de dag dit initiatief nog met plezier voortzetten.

Ook wij als toneelvereniging proberen tegenwoordig de mensen via andere kanalen zoals internet te bereiken. Maar 't Blaaike was, en is, voor ons een onmisbare aanvulling. Het is de spreekbuis van een levende gemeenschap waar wij als toneelvereniging nog lang gebruik van willen maken. Temeer omdat door 't Blaaike het zo duidelijk is dat we een gemeenschap zijn. Dat we afhankelijk van elkaar zijn maar ook veel dingen samendoen.

We weten allemaal hoe moeilijk het soms is om de juiste vrijwilligers te vinden en om de groep enthousiast en warm te houden.

We maken een rare tijd door, we missen optredens, we missen applaus.

Maar een welgemeend applaus zou hier op zijn plaats zijn voor de redactie en alle vrijwilligers van 't Blaaike

Bedankt ook voor de mogelijkheid om gebruik te maken van jullie apparatuur voor het maken en verspreiden van folders.

Toneelvereniging "De Vriendenkring"

'T BLAAIKE 47 JAAR

47 Jaar geleden kwam het Blaaike in mijn leven. Toen ik 47 jaar geleden voor het eerst in Wintelre kwam zag ik het blauwe boekje in de krantenbak liggen.

Ik pakte het ter hand en begon te lezen om wat informatie te krijgen over Wintelre.

Nu 47 jaar later loop ik meteen naar de brievenbus als het Blaaike bezorgd wordt en lees het meteen.

Er staat altijd wel informatie in die je wilt weten.

Ik bewaar ze ook altijd en heb het geluk gehad dat ik van iemand de Blaaike's heb gehad die ze vanaf het begin bewaard had.

Af en toe komt er nog eentje uit de doos omdat we dan in discussie zijn over een onderwerp en dat zoeken we dan op.

Ik hoop dat het nog lang wordt gemaakt en bezorgd.

GEFELICITEERD en op naar de volgende 50 jaar.

GESCHIEDENIS HUISVESTING 'T BLAAIKE

In 1971 zijn we in de kelder van het toenmalige gemeenschapshuis De Rosdoek begonnen. Een stoffige bedompte ruimte onder het podium van het gemeenschapshuis...Daarna konden we terecht in de oude kleuterschool tegenover het oude gemeenschapshuis.

Dat was in 1980, de kleuters verhuisden naar het schoolgebouw aan de overkant. Wij mochten 't Blaaike onderbrengen in een van de twee klaslokalen die ons ter beschikking waren gesteld, een megagroot lokaal waar we ruimte zat hadden.

In 1986 besliste de Gemeente Vessem echter dat dit gebouw moest verdwijnen, letterlijk en figuurlijk, het ging tegen de vlakte....weg school, weg Blaaike.

Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van 't Blaaike werd toentertijd geschreven.

Er werden huizen gebouwd en een dorpsplein werd aangelegd. We waren gedwongen te verhuizen. We gingen terug naar gemeenschapshuis de Rosdoek en werden ondergebracht in een piepklein kamertje, met de wenteltrap naar boven, met uitzicht op het plat dak. Dat was behelpen wat ruimte betreft, zeker na ons riante onderkomen in de oude kleuterschool.

In dit piepkleine kamertje hebben we gezeten tot de verbouwing van de oude Rosdoek een feit was en verhuisden toen weer. Dit was in 1987, nu naar de achterkant van het gemeenschapshuis, weer eerste verdieping maar een stuk groter. Een gerieflijk lokaal in het nieuwe gedeelte van het gemeenschapshuis.

Met de Vliering als buurman...het onderkomen van de leiding van de J.O.C.

Toen werd besloten om gemeenschapshuis de Rosdoek te vervangen voor een nieuwe Rosdoek, gecombineerd met een brede school en diverse voorzieningen tot een multifunctionele accommodatie: MFA de Rosdoek. Weg oude vertrouwde Rosdoek en weer moesten wij verhuizen naar een andere locatie.

Van een stoffige vieze kelder, naar een riante oude kleuterklas, via een wenteltrap naar een piepklein kamertje, naar een gerieflijke bovenverdieping in een verbouwde Rosdoek, zitten we nu sinds 2010 in een aquarium, in het moderne MFA de Rosdoek.

Maar om 't Blaaike te vouwen spreken wij nog steeds af op maandagavond om 19.15u in het "geminschapshuïs". En Jos Fonken ziet erop toe dat iedereen er op tijd is. Tijd is tijd.....

PROFICIAT

Onze tennisclub maakt regelmatig gebruik van het Blaaike om weer een aantal activiteiten door te geven aan onze dorpsgenoten.

Voor ons is het dus erg handig om zo te communiceren. Dus namens onze tennisclub wil ik jullie allen bedanken voor de inzet.

We hopen nog vele jaren van jullie gebruik te maken.

Groeten Het bestuur
TV de Meppers



'T BLAAIKE IS AL 50 JAAR EEN GENOT VOOR DE WINTELRESE GEMEENSCHAP

Een halve eeuw lang hebben een groot aantal vrijwilligers genoten van het samenstellen van dorpsblad 't Blaaike. Hoe komt 't Blaaike tot stand en wie doet wat bij 't Blaaike? Eigenlijk heeft iedereen binnen de redactie zijn eigen werk bij 't Blaaike.

Gelukkig komt bijna al het dorpsnieuws digitaal binnen op het e-mailadres blaaike@rosdoek.nl.

Wim van Gerwen en Tonny Tholen vormen samen de hoofdreactie. Iedere woensdag- of donderdagmiddag wordt op Het Aangelag de eerstvolgende uitgave van 't Blaaike besproken. Daarna vertrekt Wim naar de achtertuin van Guus Hiddink in Varsseveld en haalt daar alle kopie binnen die is aangeleverd voor 't Blaaike wat de week daaropvolgend in geheel Wintelre huis-aan-huis verschijnt.

Hij werkt puntje precies en alles gaat altijd in goed overleg met Tonny die op zaterdag nog een en ander controleert en natuurlijk nakijkt of wat is binnengekomen ook daadwerkelijk is opgenomen in 't Blaaike, past de vaste datarubrieken aan en draait vervolgens een kopie af wat op zondagochtend weer wordt afgegeven bij Bert Bles zodat hij op maandagochtend in alle vroegte naar de Rosdoek kan wandelen om 't Blaaike aldaar af te draaien. Op dezelfde dag, maar dan in de avonduren, komen Ella en Jos, Riek, Doortje en Cor bij elkaar.

Ella, Riek en Doortje rapen 't Blaaike bij elkaar en vervolgens overhandigt Cor 't Blaaike aan Jos en die niet vervolgens het geheel aan elkaar.

In twee grote verzamelbakken gaan alle 850 Blaaikes naar het Everstraatje waar Jo en Fons Klessens ze weer huis-aan-huis bezorgen in geheel Wintelre.

En dan hebben we natuurlijk nog Mieke die verantwoordelijk is voor de financiën. Gelukkig hebben we bij 't Blaaike geen klagen over de financiële steun van de Wintelrese gemeenschap, een groot aantal gezinnen heeft 't Blaaike gemachtigd om jaarlijks €6,- van hun bankrekening te mogen afschrijven. Anderen betalen via de bank op gezette tijden.

Het verenigingsleven draagt bij naar gebruik van 't Blaaike en naar draagkracht van de vereniging zelf. Dankzij een oproep of een artikel in 't Blaaike in al die jaren, zijn nieuwe verenigingen ontstaan in Wintelre. Mede dankzij 't Blaaike hebben we een rijk verenigingsleven in Wintelre en zijn we samen door een dracht en samenspel betrokken bij het Wenterselse gebeuren en delen we lief en leed met elkaar. Dankzij de betrokkenheid van de lezers van 't Blaaike is het iedere 14 dagen opnieuw een genot voor alle medewerkers om 't Blaaike samen te stellen.

De redactie maakt 't Blaaike steeds met heel veel plezier en samen met u allen kunnen we 't Blaaike in zijn huidige vorm nog jaren in stand houden als iedereen 't Blaaike op zijn of haar manier blijft ondersteunen.

JONG NEDERLAND

Jong Nederland Wintelre dankt het Blaaike voor hun jarenlange inzet. Door het delen van onze berichten verbindt het Blaaike de jeugd al 50 jaar met de overige Wintelrenaren.

Hier zijn we ontzettend dankbaar voor en hopen nog lang gebruik te mogen maken van het geweldige werk!

Leiding van Jong Nederland Wintelre



GENIETEN VAN EEN GENIET BLAAIKE IS EEN GENOT.

Bijna 50 jaar wordt er bij 't Blaaike geniet. Het is nu echt niet zo dat de nieters bij de redactie altijd hebben genoten van het nieten. We zijn begonnen met een lange nietmachine waarmee men door 't Blaaike twee nietjes kon slaat, door 't Blaaike van links naar rechts onder de hamer te bewegen.

Later werd twee nietmachines op een plankje vastgemaakt en door links en rechts op de hamer te slaan werd 't Blaaike voorzien van twee nietjes allemaal even ver uit elkaar. Een van de eerste echte hofnieters bij 't Blaaike werd Mark Groenen. Eind vorige eeuw heeft Jos die taak overgenomen en tot de dag van vandaag niet hij iedere 14 dagen 't Blaaike tot een geheel. In de beginperiode van 't Blaaike was het niet altijd genieten om 't Blaaike te mogen nieten.

Die verdomde plankjes bleven niet op zijn plaats liggen en een zachte of harde klap op de hamer leverde niet het gewenste eindresultaat. De ene kant wel geniet en de andere kant niet geniet. Nietje plat, een nietje krom en mis geniet.

Maar de nietplankjes werden vervangen door een elektrisch nietapparaat. Wat met ene voetdruk een nietje sloeg in 't Blaaike. De nietjes moesten nog een voor een met een voetdruk in 't Blaaike worden geniet omdat een dubbel nietmachine niet in de handel verkrijgbaar was.

Ook in die tijd nietten we regelmatig een collectezakje in 't Blaaike en dat leverde de medewerkers weer genietersgebak op en dan zaten we natuurlijk goed bij 't Blaaike.

Voor die extra werkzaamheden die wij verrichten voor de goede doelen kregen we vaak tien gulden en voor dat geld konden we toen nog een lekker stuk gebak kopen bij Mark voor alle medewerkers.

Dat lukt nu niet meer. Bij 't Blaaike werd niet alleen 't dorpsblad geniet, nee we maakten samen misboekjes, feestgidsen en carnavalskrant 't Huppelaerke.

Allemaal vrijwilligerswerk van onze vaste redactieleden uit die tijd. Het was dankbaar werk en telkens genieten als we voor onze inzet een stukje gebak of koffie kregen voorgeschoteld.

Maar terug naar het nieten van 't Blaaike nu. We hebben deze eeuw al bijna twee elektrische nietapparaten versleten bij 't Blaaike. Wat een uitvinding.

Een apparaat wat tegelijk twee nietjes in 't Blaaike slaat en er ook nog zorg voor draagt dat 't Blaaike gevouwen uit het apparaat kom gevallen. Maar ook hier niet het nietapparaat soms niet zoals je het graag wilt zien. Dan laat de techniek ons in de steek en dan hebben we gelukkig Jos die niet van opgeven wil weten en altijd doorzet tot het nietapparaat toch weer twee nietjes langs elkaar niet met een druk op de knop.

Laten we hopen dat we met z'n allen nog lang kunnen genieten van 't Blaaike dat voorzien is van twee grijze nietjes.

Het is een genot om iedere 14 dagen een geniet Blaaike in de bus te mogen ontvangen. Een Blaaike voor, door en met elkaar instant houden moet ook de komende jaren lukken als we allemaal op zijn tijd een helpende hand bieden.

AL 50 JAAR 'T BLAAIKE OP ONZE DEURMAT

Met een trots gevoel feliciteer ik de redactie van 't Blaaike met dit bijzonder 50-jarig jubileum. Iets wat begon als een medium om de wekelijkse kerkdiensten in te publiceren is uitgegroeid tot hét dorpsblad van Wintelre. 24 pagina's aan gemeentelijke informatie, activiteiten en parochieberichten.

U als inwoner ontvangt samen met heel veel andere inwoners intussen al 50 jaar iedere twee weken het dorpsblad 't Blaaike op uw deurmat. De teller staat intussen op 824 lezers, nogal een prestatie op zich! Terug in de tijd Het opstellen van het blad was in het begin een tijdrovende bezigheid. Zo was het in die tijd een hele klus om vaak onleesbare handschriften over te typen heb ik begrepen. Maar liefst 14 vrijwilligers hielden zich destijds met de uitgave van het blad bezig.

Kijkje vooruit Tegenwoordig wordt het blad door een 9 trouwe vrijwilligers in elkaar gezet. Gelukkig gaat dit nu sneller dan vroeger. Een trouwe club (vrienden) zorgt er iedere twee weken voor dat de binnengekomen berichten via de computer worden verwerkt, waarna een vouwploeg met de kopieën aan de slag gaat. Wat een bevoegenheid en betrokkenheid en altijd geheel belangeloos. Je kunt wel merken dat er met veel ziel en zaligheid aan 't Blaaike gewerkt wordt. Aan betrokkenheid van inwoners is ook geen gebrek. Het doet mij goed om te zien dat Wintelre met haar rijk verenigingsleven optimaal gebruik maakt van 't Blaaike.

Vele nieuwe verenigingen in het dorp zijn zelfs ontstaan doordat enthousiaste dorpingen iets nieuws wilden organiseren. In 't Blaaike werden de plannen gedeeld en werd er gezocht naar nieuwe vrijwilligers.

Met elkaar werd dan ook van het nieuwe initiatief weer een succes gemaakt.

Door Corona zijn er een stuk minder gezellige activiteiten in het dorp en dus ook minder berichten in 't Blaaike. Daar is helaas even niets aan te doen. We hopen natuurlijk dat de pagina's weer snel vol leuke evenementen en activiteiten lopen. En laten we hopen dat 't Blaaike nog vele jaren bij iedereen op de deurmat valt. Ik wens de redactie een hele fijne viering toe.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Wim
Wouters



WENTERSEL VRUUGER

Dankzij het Blaaike was er veel aandacht voor het verzamelen van foto's/ het uitgeven van het boek Wenterse Vruuger.

Dankzij het Blaaike nog steeds veel aandacht voor Wenterse Vruuger.

BEDANKT

Jos van der Heijden



MEDEWERKERS VANAF 1971

Harrie van Aaken	Mieke van Alst
Henk van Asten	Anny van Asten Tholen
Bart van de Berk	Edith vd Berk vd Mierden
Piet Bierens	Rik van de Biggelaar
Bert Bles	Ad vd Bosch
Ans Brekelmans	Mieke Couwenberg
Marcel Dieker	Ans van Diessen
Jeanne van Diessen	Jos Fonken
Ella Fonken van Riet	Frank Foppele
Wim van Gerwen	Tonnie van Gerwen
Henk Groenen	Mark Groenen
Anja de Groot	Herma van Haaren
Frank van Ham	Sjef van Ham
Willie van Ham	Pierre van Hees
Kees van de Heuvel	Nellie van de Heuvel
Peter van de Heuvel	Rita van de Heuvel
Jos van der Heijden	Piet van der Heijden
Marjet Hoppenbrouwers	Miny Huybers
Ria Huybers	Cees Jansen
Ineke Jansen	Willy Jansen
Sjannie Kapteijns	Frans Klessens
Jan Klessens	Hans van Kroonenburg
Elly Leermakers	Emmy van Mol
Maria van Mol	Noud van Mol
Ineke Peynenburg	Mieke Quirijnen vd Aa
Tineke Reniers	Dinie Schennink
Frans Smetsers	To Spanjers
Doortje Spanjers	Cor Tholen
Tonny Tholen Verblackt	Anja Toorop
Ineke van de Velden	Karin van de Velden
Joyce van de Velden	Will van de Vondevoort
Ad de Vooght	Wil de Vooght
Kees Vrijzen	Hans Vrijzen
Edward Wilting	Twan Wilting
Riek Wouters	