

't Blaaike

Verschijnt iedere 14 dagen in geheel Wintelre

't Blaaike

52e jaargang nr. 14, week 28 15 juli

Met in deze uitgave onder meer:

- Vrijwilliger in de Kerk
- Mooie woorden
- Rabobank clubsupport komt er weer aan

De volgende uitgave (nr. 15) verschijnt
in week 30 (29 juli)

Inleveren kopie voor deze uitgave voor:

Vrijdag 21 juli voor 19.00u per mail

of in de brievenbus: Aangelag 26

Bij voorkeur per mail

Redactie

Ella Fonken - Doortje Spanjers

Cor Tholen - Riek Wouters

Mieke Quirijnen - Bert Bles

Jos Fonken - Wim van Gerwen

Tonny Tholen

't Blaaike

Kerkstraat 10, 5513 AP, Wintelre

Reknr.: NL76 RABO 0158102770

E-mail: blaaike@rosdoek.nl

Voor inlichtingen of positieve

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 15 EN 16 JULI

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor v. Lamoen

Cees v.d. Sande (jgt) en overleden familie
Toos Swaans - Bijnen (mnd)
Huub de Haas



MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 22 EN 23 JULI

Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken v. Olmen

Jozef Couwenberg (verjaardag)
Harrie Couwenberg (mnd)
Frans v. Heerebeek (vanwege verjaardag)

MEDEDELINGEN:

In de viering van zaterdag 1 juli hebben we voor pastoor Vissers en pastoor Verschure een blijvend gedenktekentje in onze kerk opgehangen.

Deze kruisjes zijn gemaakt door Frans Spanjers.
Zie verder in dit Blaaike voor een verslag.

**Wil iedereen eraan denken dat de misintenties tot 26 augustus opgegeven moeten worden voor donderdag 20 juli 9.00 uur.
Dit i.v.m. de vakantie van het Blaaike**

Namens de parochie feliciteren we alle jongeren die zijn geslaagd voor de middelbare school. Ook de ouders van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. We wensen iedereen veel succes met de volgende studie die ze gaan volgen, of met het werk als ze gaan werken.

Ook wensen we de jongens en meisjes van J.N. een mooie goed en gezellig kamp.

Ook wensen we iedereen een fijne en ontspannen vakantietijd, of die thuis of elders is.
Als je maar kunt genieten van het vrij zijn.

De kapel is elke dag open. Je kunt er een kaarsje opsteken of even rusten en bezinnen.

Beste mensen, we hoorden van de week dat er bij sommige mensen in Wintelre de gedachte leeft dat er in de kerk van Wintelre niet meer gedoopt zou worden.

Dit is een misverstand. In de kerk van Wintelre kan nog steeds gedoopt worden. En dat kan op verschillende manieren en dagen. Het kan in besloten kring op elke dag van de week. Het is ook mogelijk om de doopplechtigheid te houden tijdens een wekelijkse eucharistieviering.

Dopelingen kunnen worden aangemeld op het secretariaat in Eersel via mail secretariaat@parochieeersel.nl of telefonisch 06-39370105

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

Het VsW heeft het volgende aanbod voor alle inwoners van Wintelre die daar een beroep op willen doen. (CP=Contactpersoon):

De Antennegroep heeft een belangrijke signalerings-functie op het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.

CP: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689

Dagactiviteiten in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00 uur. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch.

CP: Wim ten Boske T. 2055133 en Elly Leermakers T. 2053823

Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur een creamiddag. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en creativiteit. CP: Sjan van der Heijden T. 2052007

De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van mantelzorgers. CP: Hannie Vosters T. 2052526

De Klussendienst is vooral gericht op klussen in en rond het huis. CP: Adrie Franken T. 2055205

Repair Café repareren met ondersteuning van vrijwilligers. Elke laatste woensdag van de maand in de Rosdoek van 9.00 – 12.00 uur. CP: Adrie Franken T. 2055205.

De Vervoersdienst is er voor dorpsgenoten die zelf geen vervoer kunnen regelen naar o.a. ziekenhuizen, artsen, tehuizen en andere zorgverleners. Zo mogelijk ten minste een dag van tevoren contact opnemen. CP: Wim ten Boske T. 2055133 of 0652374525 en Mars van der Bruggen T. 2051521 of 0644934465

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor opgegeven hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760

Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer 2000 boeken. Lenen kan tijdens de bestaande openingstijden van Kempkeshof. Mocht u de boeken terug willen brengen dan legt u ze op de tafel. CP: Ditty ten Boske T. 2055133.

Stichting Duofiets verzorgt fietstochten voor mensen die zelfstandig niet meer in de gelegenheid zijn om te gaan fietsen. CP: Annemiek van Hersel T. 2826058 of 0658793654

Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten kunnen zich melden bij de contactpersonen.

Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot www.eerselvoorelkaar.nl

Contact: Werkgroep Zorg en Welzijn / Vrijwilligerssteunpunt Wintelre:
email: marjageven@gmail.com



LIEVE OUDERS & KIDS

Ik ben nieuwsgierig of er animo is voor Kinderyoga in Wintelre.

Om te beginnen zou ik graag met een groepje kinderen willen starten in de leeftijd tussen de 7 - 8 jaar. Ben je geïnteresseerd? Kun je dan een app berichtje sturen naar: Marriëlle 06-42298424

Hierbij hoor ik ook graag welke dagen en tijdstippen voorkeur hebben. Optioneel is het ook mogelijk direct uit school. Je kunt natuurlijk ook eerst een keertje een proefles doen, om te bekijken of het iets voor jou is.

Ga je mee op avontuur naar jouw superkracht?

Yoga gaat over jouw superkracht en hoe je die kunt gebruiken om dingen van jezelf & dingen om je heen te veranderen of beter te maken.

Door yoga ontdek je hoe je in elkaar zit en hoe je lijf werkt. Wat kun je allemaal met jouw lichaamsbewustzijn, hiermee gaan we samen aan de slag, ieder vanuit een eigen startpunt. We doen allerlei (yoga) oefeningen, spelletjes en ontspanningsoefeningen met fantasierijke verhalen. Even relaxen vanuit plezier zonder competitief element.

Zonnegroet Marriëlle

GEVONDEN

Blauwe brillenkoker met paarse bril.

Deze lag op zondagochtend 25 juni langs het fietspad in de Biemereren ter hoogte van huisnummer 1A

Inlichtingen:
040-2052284

⚡

DONATEURSACTIE FANFARE/DRUMBAND

De fanfare en drumband van Wintelre is vaak present bij evenementen en gebeurtenissen in ons dorp. Of het nu de intocht is Sinterklaas, opening van de kermis, optochten kinderoptocht met carnaval, huldiging jubilarissen, Dickens feesten, avondvierdaagse, feest op de basisschool, huldiging kampioenen, een gouden bruiloft etc. etc. de fanfare en drumband zijn present.

Om onze vereniging in stand te houden hebben we ook dit jaar uw steun weer hard nodig. Onze (bestuurs)leden en leden zullen rond de zomervakantie weer bij u langskomen voor de jaarlijkse donateursactie. Ook wordt de jaarlijkse bijdrage voor de vrienden van de fanfare weer bij u opgehaald. Mocht u nog geen lid zijn van de vrienden van de Fanfare/Drumband en wel interesse hebben om lid te worden dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Jeroen van der Heijden tel. 2051123. Hij informeert u graag over deze vriendenclub. Wij hopen weer op uw steun te mogen rekenen en danken u alvast voor uw bijdrage.

Bestuur Fanfare/Drumband St. Willibrordus

LIEVE INWONERS VAN WINTELRE

Jullie vele liefdevolle steunbetuigingen na het overlijden van Dennis zijn overweldigend geweest. Het afscheid was groots, waardig en precies zoals Dennis in het leven stond, zonder jullie hulp, inzet en aanwezigheid was dit nooit gelukt. Heel erg bedankt.

Liefs Nienke, Kees en Sjef

REPAIR-CAFE IS OP VAKANTIE

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er geen repair-cafe. De eerstvolgende repair-cafe dag is op woensdag 27 september.



BLIJVENDE GEDENKTEKENTJES VOOR PASTOOR VISSERS EN PASTOOR VERSCHURE.

In de viering van zaterdagavond 1 juli in de kerk van Wintelre zijn voor pastoor Vissers en pastoor Verschure blijvende gedenktekentjes gepresenteerd. De gedenktekentjes zijn in de vorm van een iets groter en luxer kruisje met een metalen plaatje met tekst. 1 juli was de sterfdag van pastoor Vissers en het eerste jaargetijde. Daarom was deze dag uitermate geschikt om deze gedenktekentjes te onthullen en ze een blijvende plaats te geven aan de muur achter in de kerk langs het bord met de overige kruisjes van de overleden parochianen. Het initiatief voor het maken van deze kruisjes kwam van Frans Spanjers. Hij maakt al vanaf het begin in 2000 de kruisjes voor de overleden parochianen. Met het maken van deze gedenktekentjes heeft Frans aangegeven dat hij nu hiermee wil stoppen. De tekst op de kruisjes is al die jaren (en dat zijn er nu bijna 300) verzorgd door Nelly van der Sangen. De contactgroep van Wintelre wil Frans en Nelly heel hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet in die 23 jaar. In een korte bijeenkomst na de viering heeft pastoor Van Lamoen onze dankbaarheid en waardering nog onderstreept door aan beide mensen een mooie bos bloemen aan te bieden. Nelly en Frans BEDANKT!

Contactgroep geloofsgemeenschap Wintelre.

MOOIE WOORDEN

Na het optreden van de harmonie op het plein, een tijdje geleden, had ik nog een tiental consumptiebonnen over. Eerst dacht ik die bij de Rosdoek te kunnen gebruiken maar nee, dat ging niet.

En bij het concert bij de Bosschuur was ik helaas verhinderd.

Dus bewaren die bonnen maar weer, en uitkijken naar een volgende keer.

Waar ik niet naar uitgekeken had, maar wel gekeken, was de toespraak van onze koning.

Er was al veel te doen geweest over wat hij zou moeten zeggen, en echt zou zeggen.

Alles een beetje volgend kreeg ik gewoon medelijden met Willem-Alexander.

Nee hij hoeft niet te klagen maar toch; geen schap lijkt zo leeg als dit koningschap.

Natuurlijk was hij de uitgelezen persoon om excuses te maken over het verleden.

En natuurlijk vind ik zijn excuses goed, vooral omdat hij zijn eigen familie erbij betreft.

Maar al dat gedoe er omheen, ik krijg daar soms kippenvel van.

Het is belangrijk dat we de geschiedenis kennen, dat we fouten erkennen.

Maar kijk eens naar het heden, hoeveel foute dingen gebeuren er nu?

En is het weggijken van nu niet veel erger dan het foute verleden?

We lezen er toch over, we horen het, we zien het zelfs gebeuren.

Nee, ik zal het woord 'slaven' niet gebruiken maar hoeveel volkeren worden er nog als tweederangsburgers behandeld?

Hoeveel mensen tellen vandaag de dag nog niet mee, worden verdreven, op een hoop gegooid en als paria's behandeld?

Waar zijn ze gebleven de oorspronkelijke bewoners van diverse landstreken?

Wat gebeurt er vandaag nog met de inheemse bewoners van Israël? Van Australië?

Waarom horen, zien of lezen we daar zo weinig van?

Sorry, laat deze oudere zich maar niet druk maken over die dingen.

Laat mij maar in de avond, als de warmte weg is, in de serre zitten en naar buitenkijken.

Maar terwijl ik naar mijn hofje kijk, naar een onbewolkte hemel en de ondergaande zon, denk ik steeds aan een woord dat in mijn gedachten blijft hangen; Keti-koti.

Een mooi woord, Keti-Koti, mooi van klank en betekenis.

In Suriname werd onlangs Keti-Koti gevierd dat kan niemand ontgaan zijn.

Lang geleden vroeg ik mijn schoonmoeder eens of ze wist wat Keti-Koti betekende.

Ze keek me eerst vragend aan, toen werd ze boos en riep; "Daor wul ik niks van hurre. Haawt dieje vuile praot mer vur oe, smerlap".

Voorlopig doe ik dat dus ook; mijn mond houden.

Mien du Poes

TE KOOP

I.Z.G.S Damesfiets Batavus met traploze versnelling + fietstassen

Vraagprijs € 400,-

Tel 06-46792419

LIVE MUZIEK

DAVE LOUIS

Bij ons op het terras
van 14.30 tot 18.00

23 | JULI
2023

COUNTRY, 70'S &
VERZOEKJES!



vèssumse hoeve

VRIJWILLIGER IN DE KERK

Wij beschikken in de kerk over vele vrijwilligers. En dan denken we aan lectoren, acolieten, lid siergroep, lid zangkoor, kosters, en nog zoveel mensen meer waar we als kerkgemeenschap van tijd tot tijd een beroep op kunnen doen.

Omdat de leeftijd van onze vrijwilligers vaak boven gemiddeld is, moeten we ervoor zorgen dat we geen roofofbouw plegen op onze vrijwilligers.

Daarom zijn we steeds op zoek naar aanwas.

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar assistentie van de koster. Omdat we uit ervaring weten dat mensen in deze tijd zich niet graag binden aan vaste verplichtingen, denken we aan meerdere mensen die samen een taak op zich nemen. Dus als je wel iets voelt voor het werk als koster, maar je niet voor elke weekend je vast wil leggen, kijk dan om je heen of er meer mensen zijn met wie je dit samen zou kunnen oppakken.

Dames zowel als heren zijn welkom.

Wie wil er, samen met enkele vrienden, vriendinnen, burens, kennissen, of als echtpaar en met ons de taak van koster op zich nemen. Om deze taak te gaan doen hoef je geen vaste kerkganger te zijn. Voor meer informatie graag contact opnemen met Sjef Hems of Riny Reniers.

Namens de contactgroep:

Riny Reniers
Henk van Asten
Jo van de Biggelaar
Sjef Hems.

RABOBANK CLUBSUPPORT

Als Coöperatieve Bank geeft de Rabobank elk jaar een deel van de winst terug aan de samenleving, Zo helpen ze bijna 30.000 clubs door heel Nederland.

Want we geloven dat clubs, verenigingen en stichtingen onze samenleving sterker maken.

Aan jou als Rabo-lid nu de vraag: welke club, vereniging of stichting verdient de steun van Rabo ClubSupport?

Laat het weten door je stem uit te brengen op de leukste club, vereniging of stichting in jouw regio.

Laat je stem niet verloren gaan.

Stem op Kempeshof.



Nieuws TV de Meppers

Zomerlidmaatschap bij TV de Meppers

Niet leden kunnen gebruik maken van een zomerlidmaatschap om de sfeer te proeven en te genieten van onze all weather banen tijdens de maanden juli, augustus en september. Het zomerlidmaatschap kost slechts € 10,- voor de jeugd t/m 16 jaar en € 25,- voor volwassenen. Men dient vooraf contant te betalen maar men is geen inschrijfgeld verplicht. Als zomer lid word je namelijk niet aangemeld bij de KNLTB en het lidmaatschap eindigt automatisch op 1 oktober. Inschrijven kan d.m.v. een mailtje te sturen naar demeppers@hotmail.com.
Groeten

Het bestuur TV de Meppers.

AARDBEIEN & EIERN VERKOOP IN 'DE HUT'

Het asperge seizoen zit er alweer even op. Maar dat wil niet betekenen dat de vers automaat gesloten is.

In de automaat worden nog steeds aardbeien en eieren verkocht. De automaat staat aan de Oirschotsedijk 5.

* **LET OPI!** Er kan alleen contant betaald worden. Van het briefgeld wordt alleen €5 en €10 geaccepteerd. Muntgeld wordt allemaal geaccepteerd.

* Kleingeld; €0,05 - €0,10 - €0,20 - €0,50 zijn van hartelijk welkom in de automaat.

* Heb je nog eierdoosjes thuis, en weet je niet wat je er mee moet doen? Zet ze bij de automaat neer. Dan kunnen wij de doosjes een tweede leven geven.

Alvast hartelijk dank.

GEVRAAGD

Interieurverzorgster per september, voor 2,5 uur per week.
Schoolvakanties vrij.
Chaletpark Dennenoord
06-22371687

AGENDA



| | |
|-------------------|---------------------------------|
| 17 t/m 22 juli | Kamp Jong Nederland |
| 28, 29 en 30 juli | Dorpszeskamp |
| 21-23-25 aug. | Wivak Keetweek 2023 |
| 17 september | Garagesale Wintelre |
| 14 t/m 22 oktober | Kabouterbos bosschuur |
| 18-21-22 okt. | Kindertoneel "de Vriendenkring" |
| 29 oktober | Herfstwandeling |
| 11 november | Nieuw Wentersels Peil |
| 19 november | Intocht van Sinterklaas |
| 16 /17 december | Dickens Festijn |
| 30 december | Pubquiz bij d'n Babbel |
| 6 april 2024: | Wenterselse Kwis - Kwisavond |
| 19 april 2024: | Wenterselse Kwis - Uitslagavond |
| 3 juni 2024 | Concert bosschuur |

AFVALKALENDER

| | |
|----------------|--------------------------|
| 18 juli | PMD-GFT-Restafval |
| 1 aug | PMD-GFT-afval |
| 15 aug | PMD-GFT-Restafval |

OUD PAPIER HIER...

12 augustus brengen
9 september ophalen
14 oktober brengen
11 november ophalen
9 december brengen

**Kraakperswagens vanaf 8.30 uur^o
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u**

VERGADERINGEN DORPSRAAD

| | |
|-----------|---------|
| Dinsdag | 18 juli |
| Woensdag | 20 sept |
| Donderdag | 26 okt |
| Maandag | 20 nov |
| Dinsdag | 19 dec |

**REPAIR-CAFE OP WOENSDAG
VAN 09.00 -12.00 UUR
IN DE ROSDOEK**

27 september
25 oktober
29 november
27 december

EETPUNT KEMPESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur
in Kempeshof
Drie-gangen diner voor € 12,00

28 juli
25 augustus
29 september
27 oktober
24 november
29 december

Aanmelden 2 weken van tevoren.
Graag een envelop met naam en keuze vis of vlees
en € 12,00 in de brievenbus in Kempeshof
Afmelden bij Sjan Snelders 06-28359313